

# Als iemand zondigt ...

Als ik zondig ...

*Jaap Fijnvandraat*

# 1 Jh 1:1-3a

<sup>1</sup>Wat van [het] begin af was, wat *wij gehoord* hebben, wat *wij gezien* hebben met onze ogen, wat *wij aanschouwd* en onze handen *betast* hebben betreffende het Woord van het leven <sup>2</sup>(en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is) <sup>3</sup>wat *wij gezien* en *gehoord* hebben ...

# 1 Jh 1:6-10

<sup>6</sup>Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan **liegen wij en doen de waarheid niet.**

<sup>7</sup>Maar **als wij in het licht wandelen**, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

<sup>8</sup>Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, **misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.**

<sup>9</sup>Als wij **onze zonden belijden**, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

<sup>10</sup>Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, **maken wij Hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons.**