

zorg voor de zwakkeren

1 Timotheüs 5:1-16

Terugblik (1)

Timotheüs:

- Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)
- Gegroeid van hulp naar medewerker
- Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2)

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar)

Kerntekst: 1 Tm 3:15 → weten hoe we ons moeten gedragen (hoe het toe moet gaan) in Gods huis = de gemeente

Terugblik (2)

- 1 Tm 1:1-11 - gezonde leer: heeft liefde tot doel, geen wetticisme
- 1 Tm 1:12-20 - van vervolger een verkondiger: voorbeeld van Gods genade
 - de goede strijd strijden
- 1 Tm 2:1-15 - gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken
 - oproepen voor man en vrouw, met rolverschil
- 1 Tm 3:1-16 - opzieners en diakenen: nodig voor een goed functioneren van de gemeente als pilaar (uitdragen) en fundament (verdedigen) van de waarheid: Jezus
- 1 Tm 4:1-16 - er komt valse leer (geest t.o. lichaam)
 - wees zelf een trouw dienaar!

vermanen van alle leeftijden (1-2)

- oudere (eerst M, dan V): t.o. jongere (M/V) → algemeen (anders dan vs 17vv)
- oudere (man): niet hard of ruw → als een vader
- jongere (mannen) → als broers
- oudere (vrouwen) → als moeders
- jongere (vrouwen) → als zusters ... in alle reinheid
- *mooi: als familie met elkaar omgaan, ook in correctie*
- *denk om wat gepast is (1^e plaats: gedachten! Mk 7:20-23)*

zorg voor de weduwen (3-16)

- God komt op voor weduwe, wees, vreemdeling (Deut. 10:18; 27:19). Hij draagt zijn volk op voor hen te zorgen (Deut. 24:17-21)
- Gevaar hen te vergeten al in Hand. 6:1
- Oproep hen te eren (vs. 3): breder, maar ook: materiële ondersteuning (vgl. Mt15:3-5)
- Zorg voor weduwen (zwakkeren) wel met wijsheid

zorg soorten weduwen (3-16)

- A. weduwe die
 - werkelijk weduwe is (3,5)
 - en alleen staat (5)
- B. weduwe van minstens 60 jaar ... (9)
- a. weduwe die kinderen of kleinkinderen heeft (4, vgl. 16)
- b. jonge(re) weduwen (11,14)

Opmerkingen:

- God verwacht dat wij voor onze familie zorgen (vgl. 4+8+16)
 - God eren → je ouders eren: vindt God fijn (4)
 - niet doen is praktische ontkenning geloof (niet-gelovigen doen beter)
 - de gemeente kan dan ondersteunen wie het werkelijk nodig heeft
- leeft iemand voor God (5) of voor genot (6)?

verdere opmerkingen

Paulus geeft praktische argumenten, gebaseerd op de toenmalige situatie → vertalen naar onze situatie

- Verwacht je het in de nood van God? Dan kun je een krachtige bidder worden (5; vgl. Anna, Lk 2:37-38)
- Wees voorzichtig met iemand een officiële erkenning te geven: welk getuigenis heeft zij/hij (vs. 9-10)
- Gevaar van onverstandige ondersteuning:
 - leven in genotzucht / gemakzucht (6, 13a)
 - negatieve invloed op omgeving (roddel, etc.) (13b vgl. 15)
 - negatief getuigenis (14b)

Vragen?

Vragen

1. Wat kunnen we leren van Paulus aanwijzingen voor de onderlinge omgang, met name in pastorale situaties (vs. 1-2). Hoe kan dit 'in opspraak komen' voorkomen?
2. Tegenwoordig wordt veel armoedeondersteuning door de overheid gedaan. Vroeger gebeurde dat door de kerken. Wat zijn de voordelen en wat de nadelen als het door de kerken gebeurt?
3. Hoe kunnen we de aanwijzingen van Paulus voor zorg voor weduwen toepassen op mensen die nu een beroep doen op diaconale hulp door de kerk? Hoe kan de kerk een goede balans bieden tussen helpen in nood en voorkomen van luiheid?
4. Hoe vind je dat we het doen als "de Bron" in de zorg voor mensen in nood? Wat loopt goed, waar kunnen we verbeteren volgens jou?
5. Er worden nogal wat eisen gesteld aan een weduwe om ingeschreven te worden (vs. 9-10). Maar wat als ze hier niet aan voldoet maar wel hulp nodig heeft?