

# JEZUS centraal ...



**PRECAIR ONDERWERP!**

**JEZUS MIJN MIDDELPUNT?**

**KRIJGT JEZUS ALTIJD VOORRANG?**

**JEZUS GEEFT HOUVAST!**

**DOOR JEZUS – LIEFHEBBENDE BROEDERS EN ZUSTERS!**

**DOOR JEZUS – LIEFHEBBENDE EN TROUWE VADER!**

**DOOR JEZUS – LIEFHEBBENDE EN WIJZE LEIDSMAN EN LEERMEESTER!**

I  
N  
L  
E  
I  
D  
I  
N  
G

# JEZUS centraal ...



## Hoe ervaren we Jezus' gezag?

*Mattheus 18:20* - Want waar twee of drie **in Mijn Naam** bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun **midden**.



## Hoe ervaren we Jezus' bediening?

*Lukas 22:27* - Want **wie is belangrijker**: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw **midden** als Iemand Die dient.



## Hoe ervaren we Jezus' kruisiging?

*Johannes 19:18* - Daar kruisigden ze Hem. Links en rechts van Hem kruisigden ze nog **twee andere mannen**. Zo hing Jezus in het **midden**.



I  
N  
L  
E  
I  
D  
I  
N  
G

# JEZUS centraal ...



## Hoe ervaren we Jezus' gezag?

*Mattheus 18:20* - Want waar twee of drie **in Mijn Naam** bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun **midden**.

**In Mijn Naam** – Jezus vertegenwoordigen.

*Johannes 14:14* Als u iets vragen zult **in Mijn Naam**, Ik zal het doen.

## Jezus in het **midden** – **VREDE**

*Johannes 20:19* - Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de *plaats* waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in *hun* **midden** en zei tegen hen: **Vrede zij u!**

G  
E  
Z  
A  
G

# JEZUS centraal ...



Hoe ervaren we Jezus' gezag?

Mattheus 18:20 - Want waar twee of drie **in Mijn Naam** bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun **midden**.

**Hoe ervaren we Jezus' bediening?** (Flp.2:5-11)

Lukas 22:27 - Want **wie is belangrijker**: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw **midden** als iemand Die dient.

B  
E  
D  
I  
E  
N  
I  
N  
G

# JEZUS centraal ...



## Hoe ervaren we Jezus' bediening?

*Filippenzen 2:5-8* (Pure nederigheid)

5 ... Christus Jezus, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn [*Hij beroofde hiermee God niet*], 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

*Johannes 13:3-5* (Dienstknecht)

3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging,

4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

5 Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.

B  
E  
D  
I  
E  
N  
I  
N  
G

# JEZUS centraal ...



## Hoe ervaren we Jezus' gezag?

Mattheus 18:20 - Want waar twee of drie **in Mijn Naam** bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun **midden**.

## Hoe ervaren we Jezus' bediening? (Flp.2:5-11)

Lukas 22:27 - Want **wie is belangrijker**: hij die aanligt of **hij die bedient**? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw **midden** als **Iemand Die dient**.

## Hoe ervaren we Jezus' kruisiging?

Johannes 19:18 - Daar kruisigden ze Hem. Links en rechts van Hem kruisigden ze nog **twee andere mannen**. Zo hing Jezus in het **midden**.

# JEZUS centraal ...

## Hoe ervaren we Jezus' kruisiging?

1. Valse getuigen ...
2. Het verraad door Judas Iskariot ...
3. Het verradersloon van 30 zilverstukken ...  
*30 zilverstukken was de prijs die iemand moest betalen, als zijn os de slaaf of slavin van iemand anders had gestoten en hierdoor had verwond.  
De meester van de slaaf kreeg als schadevergoeding 30 zilverstukken. (Ex. 21:32)*
4. Als misdadiger gestraft ...
5. Geseling met vreselijke gevolgen ...
6. Zelf zijn Kruis dragen ...
7. Door God verlaten ...
8. Bespot door omstanders ... (Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen)



# JEZUS centraal ...



## Hoe ervaren we Jezus' kruisiging?

9. Uitgedaagd om Gods hulp in te roepen ... (Hij heeft op God vertrouwt, laat Die Hem verlossen)
10. Handen en voeten worden doorboord ...
11. Zijn kleding wordt verloot ...
12. Hij krijgt zure wijn te drinken ...
13. Hij zwijgt onder alles ...
14. Onherkenbaar door de martelingen ...
15. De duisternis ... (God moest wijken vanwege de zondelast op Jezus)
16. Legt Zijn leven af ... (in Uw handen beveel ik mijn Geest)
17. Zijn botten werden niet gebroken ... (bewijs van de profetie)
18. Zijn zij wordt doorstoken ...
19. Jezus wordt in de steek gelaten ...
20. Begraven in het graf van een rijke ... (bewijs van de profetie)



# JEZUS centraal ...



Hoe ervaren we Jezus' kruisiging?

## CONSEQUENTIES en GEVOLG

Markus 10:21 –

En Jezus keek hem [de rijke jongeling] aan en had hem lief,  
en Hij zei tegen hem:

Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt  
en geef het aan de armen

en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan,

neem **het** kruis op en volg Mij.

# JEZUS centraal ...



Ervaren we Jezus' gezag? Heeft HIJ het?

Is er iets wat Zijn gezag in jou (nu) blokkeert?  
Ruim het vandaag op!



Ervaren we Jezus' bediening? Mag HIJ het?

Meen je jezelf dagelijks rein te kunnen houden?  
Zo niet, geef je over. Laat Hem zijn gang gaan!



Ervaren we Jezus' kruisiging? Draag JIJ het?

Ken je de kracht van Zijn kruis in je leven?  
Heb je een schat in de hemel?  
Loop het niet mis!



Zondag, 19-Nov-2017

C  
O  
N  
C  
L  
U  
S  
I  
E  
S

# JEZUS centraal ...



## LIED 384

**U bent mooier dan ik kan omschrijven,  
Of vatten in een woord.  
Te wonderlijk om te begrijpen,  
Als niets ooit gezien of ooit gehoord.**

**Wie doorgrondt Uw oneindige wijsheid,  
Wie de liefde die U ons betoont?  
U bent mooier dan ik kan omschrijven,  
Majesteit die zit op de troon.**

**En met diep ontzag aanbid ik U.  
Met diep ontzag buig ik voor U!  
Heilig God, ik zing mijn loflied nu,  
Met diep ontzag voor U.**