

Jezus Christus Centraal

Wie anders?

Inhoud

- De bioloog en de mierenhoop
- Jezus Christus centraal. Wie anders?
- Jezus Christus centraal. Wat nu?
- Samenvatting
- Conclusie

De bioloog en de mierenhoop (1)



De bioloog en de mierenhoop (2)



De bioloog en de mierenhoop (3)



Wie anders is ...

- God, de Ik Ben?
- Mens, één van ons?
- De Profeet, die ons de Vader verklaart?
- Jezus Christus, God die redt?
- De bron van alle wijsheid en kennis?
- ...

Wie anders is God, de Ik ben?

- *Ik ben* het Brood des levens (Joh 6:35)
- *Ik ben* het Licht der wereld (Joh 8:12)
- *Ik ben* de Deur voor de schapen (Joh 10:7)
- *Ik ben* de goede Herder (Joh 10:11)
- *Ik ben* de Opstanding en het Leven (Joh 11:25)
- *Ik ben* de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 14:6)
- *Ik ben* de ware Wijnstok (Joh 15:1)

Wie anders is Mens, één van ons?

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, **heeft Hij eveneens daaraan deel gehad** om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.”

Hebreeën 2:15

Wie anders is De Profeet, die de Vader verklaart?

“Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders,
zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen
opstaan; naar Hem moet u luisteren”

Deuteronomium 18:15

*“Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de
Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”*

Joh 1:18

Wie anders is de redder, door God aangewezen?

Jezus (of Joshua) Christus (of Messias)
God die redt, door God aangewezen.

“een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”

Mattheüs 17:5,8

“De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden.”

Handelingen 4:12

Wie anders is De bron van alle wijsheid en kennis?

“Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.”

Colossenzen 2:3

Samenvatting: Er is geen ander die

- God is, de Ik Ben.
- Mens is, één van ons.
- De Profeet is, die ons de Vader verklaart.
- De redder is, door God aangewezen.
- De bron is van alle wijsheid en kennis?

Jezus Christus centraal, en nu?

“En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen...

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.”

Colossenzen 2:6-7

Conclusie

"in Christus zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen."

Colossenzen 2:3