

inschikkelijk en tevreden?

1 Timotheüs 6:1-10

Terugblik (1)

Timotheüs:

- Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)
- Gegroeid van hulp naar medewerker
- Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2)

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar)

Kerntekst: 1 Tm 3:15 → weten hoe we ons moeten gedragen (hoe het toe moet gaan) in Gods huis = de gemeente

Terugblik (2)

- 1 Tm 1
 - gezonde leer; doel: *liefde* (geen wetticisme)
 - vervolger → verkondiger: voorbeeld van Gods genade
 - de goede strijd strijden
- 1 Tm 2
 - gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken
 - oproepen voor man en vrouw, met rolverschil
- 1 Tm 3
 - opzieners en diakenen: nodig voor een goed functioneren van de gemeente als pilaar (uitdragen) en fundament (verdedigen) van de waarheid: Jezus
- 1 Tm 4
 - er komt valse leer (geest t.o. lichaam)
 - wees zelf een trouw dienaar!
- 1 Tm 5
 - vermaning in omgang met oud/jong broeder/zuster
 - zorg voor de (echte) weduwen
 - maatregelen voor harmonie in de gemeente



1 Tim 6:1-10 (1)

¹Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. ²En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede deelhebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. ³Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, ⁴dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot *twistvragen* en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, ⁵voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is.



1 Tim 6:1-10 (2)

<Wend u af van dit soort mensen.> ⁶Maar de godsvrucht is *inderdaad* een bron van grote winst, *vergezeld* van tevredenheid. ⁷Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. ⁸Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. ⁹Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. ¹⁰Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

tevreden met je plek? (vs. 1-2)

- Algemeen: mensen boven je eren / respecteren. Motief:
 - naam van God niet gelasterd
 - de leer ('het christendom') niet gelasterd
- Speciaal: gelovige mensen boven je!
 - *niet*: minachten/verachten – omdat zij broeders zijn
 - *juist*: je extra inzetten – omdat zij gelovigen en geliefden zijn
- - Ef6:5-9; Ko3:22-4:1 vermaning voor slaven *en* heren/meesters
- hier en Tt 2:9-10 (vgl 1Pt2:18vv): alleen voor slaven ...

de Bijbel en slavernij ... (1)

slavernij: onvrije arbeid, waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester (Amnesty)

- slavernij vanouds: overwonnen volken; schuldslavernij
- 'westerse' slavernij: + ras-gebaseerd verdedigd (met Bijbel ☹)

Oude Testament:

- hebben van slaven toegestaan
- (schuld)slavernij van volksgenoten eindig (het 7^e jaar vrij)
- (enige) bescherming van slaven: Ex 21:20,26-27

de Bijbel en slavernij ... (2)

Nieuwe Testament:

- geen enkele directe uitspraak (goed/slecht; wel/niet toegestaan)
- in Christus (en gemeente) vallen (maatschappelijke) verschillen weg (1Ko12:13; Gl3:28; Ko3:11)
- roept op je te schikken in je situatie (geen opstand)
- indirecte aanwijzingen: 1Ko7:21; Fm:15-16

Effect van het evangelie:

- juist 'lager-geplaatsten' kwamen tot geloof
- christenen lieten hun slaven vrij
- christenen als Wilberforce actief voor afschaffing slavernij

ander onderwijs breekt af (vs. 3-5)

- een andere leer (i.t.t. 'onderwijs deze dingen' - vs. 2c), nl.
 - niet volgens gezonde woorden van Heer Jezus Christus
 - niet volgens leer die strookt met godsvrucht (eren God)
- zo'n leraar
 - *is*: verwaand, niets wetend, verdorven gezindheid, beroofd vd waarheid
 - *veroorzaakt*: afgunst, ruzie, laster
 - *wil*: er geld aan verdienen

tevreden met wat je hebt? (vs. 6-10)

- tevredenheid maakt rijk (6)
- 'het laatste hemd heeft geen zakken' (7)
- tevreden met eten en kleding/onderdak – vgl. Mt6:25-33
- wie rijk **willen worden** – vgl. Mt6:19-21
 - die vallen (verzoeking, strik, begeerten)
 - en zinken weg (verderf, ondergang)

(PS: ben je rijk → volgende keer!)
- geldzucht leidt tot alle (mogelijke vormen van) kwaad
 - maakt je geloof kapot en pijnigt je

... maar jij, o mens van God, ...

Vragen?

Vragen

1. Wat vind je er van dat de Bijbel niet oproept tot opstand tegen slavernij en dergelijke? Moeten we als christenen wel/niet iets doen tegen (maatschappelijk) onrecht?
2. Heb jij een werkverband? Hoe kun je de opdracht van Paulus aan slaven dan toepassen op jouw situatie? Hoe zou je er tegenaan kijken als je werkgever/baas/leidinggevende een gelovige is? Kun je Paulus' opdracht ook op andere situaties dan werk toepassen?
3. Hoe merk je dat een leraar verwaand is? Herken je de gevolgen (vs. 4-5).
4. Welk mensen zijn (over het algemeen) meer tevreden: armen, rijken, of er tussen in? Waardoor zou je vatbaar kunnen worden voor geldzucht?