

een pastoraal appel

2 Timotheüs 1:1-18

Terugblik (1)

Timotheüs:

- Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2)
- Gegroeid van hulp naar medewerker
- Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2)

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar)

Kerntekst 1^e brief:

"... opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid" (1Tm3:15)

2 Tm – achtergrond

- Paulus voor de 2^e keer gevangen. Hij verwacht nu een doodsvonnis (vgl. 2Tm4:6 met 1Tm3:14 en Fp1:25).
- Paulus zal zelf niet meer de gemeenten bezoeken
 - *afscheidsbrief*
 - *overdrachtsbrief*
- Paulus heeft Tychicus naar Efeze gestuurd (als vervanger?) en vraagt Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)
- Paulus ziet de achteruitgang in de christelijke kerk(en):
 - *was*: het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm3:16)
 - *wordt*: een groot huis met vaten: duur/gewoon; tot eer/oneer (2Tm2:20-21)

2 Tm – overzicht

Brief met emotie:

- [mijn] *geliefd* kind (1:2) (vgl. echt kind in geloof in 1Tm, Tt)
- afscheidstranen (1:4)
- verlangen elkaar weer te zien (1:4)

Paulus doet op 4 manieren een beroep/appel op Timotheüs

2 Tm 1 - pastoraal (aan-/bemoediging)

2 Tm 2 - praktisch (7 voorbeelden)

2 Tm 3 - profetisch (i.v.m. de ernst van de tijden die komen)

2 Tm 4 - persoonlijk (aansporend)

aanhef (vs. 1-2)

- Paulus is apostel (gezonden → met gezag van de zender)
 - naast de 12 die Jezus' leven en opstanding hebben meegemaakt
 - die wel de Heer gezien heeft (vanuit de hemel)
 - heeft de grondslag gelegd (Ef 2:20)
- overeenkomstig de belofte van het leven in Christus Jezus
 - bemoediging in een sombere brief
 - belofte: aan Christus (de Zoon) (vgl Tt 1:2; zie ook vs. 9-10)
- wenst Timotheüs: genade, barmhartigheid, vrede
 - barmhartigheid: voor persoonlijke omstandigheden (alleen in aanhef persoonlijke brieven)

zegen van gelovige voorouders

- Voorouders van Paulus (vs. 3)
 - vanaf hen dient Paulus met een rein geweten → naar beste kunnen (NB: geweten is geen absolute maatstaf, vgl. Fp 3:6b)
- Voorouders van Timotheüs (vs. 5)
 - een ongeveinsd geloof
 - grootmoeder Lois
 - moeder Eunice (vgl. Hd16:1)
 - in Timotheüs zelf

NB1: Paulus is heel persoonlijk!

NB2: zijn Griekse vader wordt niet genoemd ...

herinneren

Paulus herinnert zich (vs. 3-5)

- Timotheüs: blijft aan hem denken en voor hem bidden
- de afscheidstranen
- het geloof van Timotheüs

Paulus herinnert Timotheüs aan (vs. 6)

- zijn genadegave (charisma) van God
- door oplegging van Paulus' handen (vgl. betrokkenheid profetie&oudsten, 1Tm4:14)
- aanwakkeren (op-stoken) (vgl. niet verwaarlozen, 1Tm4:14)
- niet bang zijn: Geest van kracht, liefde, bezonnenheid (vs. 7)

niet schamen

Timotheüs niet (vs. 8)

- voor het getuigenis van onze Heer
- voor de gevangenen apostel
- durf verdrukking te lijden uit de kracht van God (vgl. vs. 7)

Paulus niet: voor zijn lijden (gevangenschap) (vs. 12)

- hij weet *Wie* hij geloofd heeft → Hij (de Heer Jezus) bewaart

Onesiforus niet: voor de keten (boeien) van Paulus (vs. 16)

- heeft Paulus gezocht, gevonden en dikwijls verkwikt

'allen in Asia (o.a. Fygelus en Hermogenes)' wel: zich afgewend (vs. 15)
(NB: Efeze in Asia; Paulus heeft daar 3 jaar gewerkt!)

wat God doet (vs. 9-10)

(naar de kracht van) de God die ons heeft

- behouden
- geroepen met heilige roeping
 - niet naar onze werken
 - maar naar zijn eigen voornemen
 - en de genade die
 - *ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden vd eeuwen*
 - *maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze HJC*
 - die (enerzijds) de dood tenietgedaan heeft
 - en (anderzijds) leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft
 - » door het evangelie
 - waarvoor P is aangesteld als prediker, apostel, leraar

het toevertrouwde pand (vs. 12-14)

- enerzijds: wordt bewaard door de Heer Jezus (vs. 12)
- anderzijds: moeten wij bewaren (vs. 14; vgl. 1Tm6:20)

pand in vs. 12:

- pand *door* Paulus aan de Heer toevertrouwd? (zijn ziel, toekomst?)
- pand *aan* Paulus toevertrouwd (bediening, leer?)
- of: beide ? 😊

pand in vs. 14:

- bediening / het onderwijs, nu aan Timotheüs toevertrouwd: vgl 'voorbeeld van gezonde woorden' (vs. 13)
- bewaren kan slechts door (de hulp/kracht van) de Heilige Geest (vs.14)

PS: tot/in *die dag* (vs. 12,18) → dag van de beoordeling (vgl. ook 4:8)

Vragen?

Vragen

1. Paulus bidt voor Timotheüs. Wat voor verschil maken jouw gebeden voor anderen: in hun leven en in je eigen leven?
2. Hoe kijk jij terug op wat je (voor)ouders je wat het geloof betreft hebben meegegeven?
3. Welke omstandigheden kunnen jou bang maken als je de Heer wilt volgen? Heb je ervaren dat de Heilige Geest je dan a) kracht, b) liefde, c) bezonnenheid geeft? Kun je een voorbeeld geven?
4. Heb je je wel eens alleen gevoeld? Wat betekende het toen voor je als er toch iemand naar je omzag en je hielp? Heb je zelf ook wel eens omgezien naar iemand die verder alleen gelaten werd? Wat deed dat met die ander ... en met jezelf?