

# Jezus centraal!

11-02-2018

De Bron

Is dit een bloem of is het onkruid?



En dit... een bloem of onkruid?



En deze dan...?



Bloem of onkruid?

Wat is het verschil tussen  
een bloem en onkruid?

Het oordeel...!

Jezus centraal  
in je oordeel

## Mat 7:1-6

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

# De definitie van oordelen volgens de DvD

- Vonnissen
- Rechtspreken
- Door redenering tot een gevolgtrekking komen
- Van mening zijn
- Achten



Oordeelt niet...!!!



















Tja...  
Oordelen  
gaat sneller  
als je denkt...



Oordelen lijkt wel in onze natuur te zitten...



Met wie ga je liever naar het strand...?



# Oordeel niet...!!!

- Wat zijn je gedachten geweest bij het zien van deze foto's?
- Heb je het idee dat je geoordeeld hebt?

# We kunnen niet niet oordelen?

- Adam en Eva...
- Zoals we hier zitten in deze zaal...
  - Hoe vaak?
  - Hoe snel?
  - Goed of fout?
  - Gevolgen?
    - Kunnen overzien?
    - Kunnen voorzien?
- Wij kennen goed en kwaad!?

# Wie, wat, hoe oordelen we?

- Wij zoeken naar rechtvaardigheid?
  - Pred 7:20 Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.
- Beoordelen versus Veroordelen
  - Beoordelen is goed- of afkeuring te kennen geven over
  - Veroordelen is schuldig bevinden, afkeuren, afwijzen



Only God can judge me

# Alleen God kan over mij oordelen?

- Motivatie?
- Ervaring DWP



# Wat is de/je reden om een oordeel te geven?

- Jezelf er beter door te voelen
  - Jezelf 'op te bouwen' en de ander 'af te breken'
  - Om met anderen lekker te kunnen lachen (terrasje pikken fenomeen)
- OF
- Om de waarheid te leren kennen
  - Vanuit de wens het goede te leren kennen
  - Met als doel de ander dienen/helpen om gedrag te kunnen veranderen
- 
- **Joh 8:1-11**

# We kunnen niet niet oordelen

- In de bijbel zien we ook voorbeelden die oproepen tot oordelen
  - Denk aan 1 Kor 5:11-13 waar staat: Ga niet om met iemand die... .. Doe de boze uit uw midden weg.
  - En Mat 18:15-17: Als je broeder iets misdaan heeft, spreek dan met hem onder vier ogen en wijs hem terecht...

## Je moet dus oordelen

- Jezus moedigt (gelukkig) ook aan om te oordelen (Mat 7:5)
- Want het is wel de bedoeling om iemands splinter uit zijn oog te halen!
- Je moet onderscheid maken tussen goed en kwaad
- Doel van Jezus is om je te waarschuwen tegen huichelarij

# Waar moet je rekening mee houden?

- Gal 6:1

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij moogt ook eens in verzoeking komen.



# Maar niet oordelen over iemands hart

- We hebben nooit genoeg informatie over iemand om iemand te veroordelen
- We weten wat we weten, maar we weten niet wat we niet weten
- Jer 17:9-10

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

- 1 Sam 16:7b

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.

# Rom 12:2

- En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
- Probeer te kijken 'door de bril van God'!
  - Spr 2:6-12
  - Rom 8:6
  - 2 Tim 1:7









## En dan nog Mat 7:6

- Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.
- Oordeel niet over datgene waarover je niet hoeft te oordelen (althans, probeer het niet te laten merken/spreek het niet uit)
- Er is eerst overeenstemming nodig over de grond waarop je oordeelt



Nog één enkel  
ongepast oordeel  
dan...  
om het af te leren...

# Concluderend

- Je kunt niet niet oordelen
  - 1 Tes 5:21 ...maar toetst alles en behoudt het goede (zo ook nu!)
- MAAR:
  - Kijk eerst naar jezelf
  - Behandel en benader anderen zoals jezelf ook behandeld en benaderd wil worden!
  - Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf

**Stel Jezus centraal in je oordeel!**