

# Soldaat, landman, atleet voor Jezus Christus

2 Timotheüs 2:1-13

# Overzicht 2 Tim

- Paulus voor de 2e keer gevangen. Hij verwacht nu een doodsvonnis (vgl. 2Tm4:6 met 1Tm3:14 en Fp1:25).
  - Paulus zal zelf niet meer de gemeenten bezoeken
  - *afscheidsbrief*
  - *overdrachtsbrief*
- Paulus heeft Tychicus naar Efeze gestuurd (als vervanger?) en vraagt Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)
- Paulus ziet de achteruitgang in de christelijke kerk(en):
  - *was: het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm3:16)*
  - *wordt: een groot huis met vaten: duur/gewoon; tot eer/oneer (2Tm2:20-21)*
- Brief met emotie:
  - *[mijn] geliefd kind (1:2) (vgl. echt kind in geloof in 1Tm, Tt)*
  - *afscheidstranen (1:4)*
  - *verlangen elkaar weer te zien (1:4)*

# christen zijn is niet voor watjes

- wij willen genieten, met ons leven bezig zijn, en een prijs winnen, toch?
- helaas gaat het in het leven als discipel niet op deze manier
- christenen hebben verdrukkingen, strijd, beproevingen (v12)
- wij mogen door genade de boodschap verdedigen, delen, en vrucht voor de Heer oogsten
- door lijden de overwinning –paradox
- Discipel-zijn is niet gratis Lk 14:28



# Word gesterkt in de genade

- Genade is niet beschikbaar voor sterke mensen!
- Wat zegt de wereld:
  - werk aan je persoonlijkheid
  - claim waar je recht op hebt
  - gebruik je talenten en wilskracht
- Ik kan niet wat van mij gevraagd wordt maar Hij kan het en daarom kan ik het ook



*Genade ontvangen is  
je verlies toegeven*

# De rentmeester als voorbeeld v.1.2

- het toevertrouwde goed bewaren maar vooral:
- doorgeven aan betrouwbare mensen
- dat is goed investeren
- Het goed is het woord van Paulus
  - Van Christus ontvangen
  - Voor getuigen geproclameerd
  - De goede en gezonde leer
  - speerpunt: genade in Christus 1Kor 15:10
- voorwaarde: faithful available teachable
- doelgroep: mensen die "genade" gave hebben om te onderwijzen en goed bouwen 1Kor 3:10ff



# De soldaat als voorbeeld v3-4.8-13

- kan tegen een stootje v3
  - geestelijk oorlog Ef 6; Ri 3:2; 2 Sam 23:9
  - moeilijke kritische mensen
- vermijdt wereldse afleiding v4 Lk 8:14
- ideaal als hij niet voor zijn brood moet werken
- Motto: voor de captain Jezus (Heb 2:10) v8
- ondergeschikt aan zijn commandeur
- denkt aan het hele volk v10
- vertrouwt op de orders van zijn Heer v11-13
- trouw zijn is belangrijk voor de beloning
- vertrouwt niet op zijn eigen trouw of gevoelens, maar op Jezus' trouw



# De atleet als voorbeeld v.5

- sporten was geliefd: boksen, wrestling, hardlopen 1Tim 4:7-8
- houdt je aan de regels Heb 12:15; Jak 5:9
- strenge eisen aan de selectie van de sporter
- diskwalificatie - kroon inleveren
- volgens de regels lopen is belangrijker dan veel toeschouwers te hebben
- je loopt niet voor anderen, maar om de prijs te halen





# de landman

- de gemeente is een akker 1Kor 3:5-9
- iedereen heeft een speciale taak
- groei kun je niet maken, daar heb je God voor nodig
- zonder dat je werkt komt alleen maar onkruid
- Landman kan en moet wachten Jak 5:7
- ontvangt vrucht van zijn werk
- geestelijk werk verdient ondersteuning 1Kor 9:11





# Vragen

1. Wat betekent genade voor jou en hoe kun je groeien in genade?
2. In welk beeld herken je je het meest – of wat spoot je het meeste aan: rentmeester, landman, atleet, soldaat. Waarom?
3. In welk opzicht zijn wij anders dan onze ongelovige medemensen? Waar zien zij ons lijden of dingen opgeven voor ons geloof?
4. Welke landman-taken zie jij in jouw omgeving (in de Bron)? Lees 1Kor 3:6-8 en bedenk welke taak bij jou zou passen.
5. Wat zijn de spelregels in vers 5 voor de christen als atleet? (Denk aan motivatie, houding, of regels uit het NT)