

Vernieuwing van je denken

DEEL 1

Philip Nunn
4 maart 2018



Relatie tussen: feit – geloof - gevoel



Romeinen 12:2 TELOS

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”

Doel in deze 2 toespraken

1. Je manier van denken is belangrijk
2. Je manier van denken wordt sterk beïnvloed door de 'wereld'
3. Kies om te denken zoals God denkt – kies voor een 'christelijk wereldbeeld'.

**Onze manier van denken
bepaalt onze levenswandel**

Verandering in de manier van denken in het Westen



Verschuivingen in onze manier van denken...



Hoe we denken over

1. **Waarheid**
2. **Moraliteit**
3. Gezag
4. Geslacht
5. Identiteit



Hoe we over WAARHEID denken



300

1700

1950

Kerk-denken

Modern-
denken

Postmodern-
denken



Een Bijbelse blik op WAARHEID...

- Waarheid is een persoon: Joh 14:6
- Waarheid is ook Gods openbaring: Joh 17:17



Een Bijbelse blik op WAARHEID...

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust”

2 Tim 3:16 NBV

Hoe we over MORALITEIT denken



3 elementen van moraliteit

- 1. Kwaliteit:** elk schip
- 2. Geen botsing:**
- 3. Doel:** De vloot moet de juiste bestemming hebben



C S Lewis



Een Bijbelse blik op MORALITEIT...

1. Kwaliteit

- Rein denken:
- De juiste motivatie hebben:
- Onderdanigheid aan Jezus als baas:



“erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart”

1 Pet 3:15

Een Bijbelse blik op MORALITEIT...

2. Geen botsing

- “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen” Rom 12:18



Een Bijbelse blik op MORALITEIT...

3. Doel - de juiste bestemming

- “Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen” Kol 1:16
- “Doe alles tot eer van God”
1 Kor 10:31



Conclusie

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de **vernieuwing van uw denken**, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is”

Rom 12:2



TO MAKE A
DIFFERENCE
IN THE WORLD
YOU MUST BE
DIFFERENT
FROM THE
WORLD

