

Welk onderwijs kies jij?

2 Timotheüs 4:1-8

2 Tm – achtergrond

- Paulus voor de 2^e keer gevangen → verwacht doodsvonnis
 - *Paulus zal zelf niet meer de gemeenten bezoeken*
 - *afscheidsbrief*
 - *overdrachtsbrief*
- Paulus heeft Tychicus naar Efeze gestuurd (als vervanger?) en vraagt Timotheüs te komen. (2Tm4:12-13)
- Paulus ziet de achteruitgang in de christelijke kerk(en):
 - *was*: het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid (1Tm3:16)
 - *wordt*: een groot huis met vaten: duur/gewoon; tot eer/oneer (2Tm2:20-21)
- Brief met emotie:
 - *[mijn] geliefd kind (1:2) (vgl. echt kind in geloof in 1Tm, Tt)*
 - *afscheidstranen (1:4)*
 - *verlangen elkaar weer te zien (1:4)*

2 Tm – vorige keren

- De zegen van trouwe / gelovige ouders (1:3-5)
- Aansporing je genadegave ten volle te gebruiken (1:6-7)
- Schaam je niet voor de Heer of Zijn dienstknechten (1:8-11, 15-18)
- Het toevertrouwde pand (1:12-14)
 - bewaard door de Heer → zekerheid
 - te bewaren door ons → verantwoordelijkheid
- Genade geeft kracht: rentmeester, soldaat, atleet, landman (2:1-7)
- Paulus' volharding als voorbeeld (2:8-13)
- God geeft een vast fundament (zegel met 2 opschriften) (2:14-26)
- Adviezen voor zware tijden: afkeren van huichelaars (3:1-9), goed voorbeeld navolgen (3:10-13), je verdiepen in Gods Woord (3:14-17)

3 laatste aansporingen

1. predik het woord (vs. 1-4)
2. vervul je bediening ten volle (vs. 5-8)
3. wees ijverig en trouw (vs. 9-22)

1. predik het woord: belangrijk!

- de opdracht is Paulus menens:
 - 'ik betuig' → opdragen, ernstig aansporen
 - 2 (verbonden) getuigen: God en Jezus Christus
 - hij benadrukt dat ieder ge-/be-oordeeld zal worden
 - hij wijst op de verschijning en het koninkrijk van Christus
- Christus zal levenden en doden oordelen:
 - door God aangesteld als rechter (Hd10:42; vgl. Hd17:31)
 - want Hij is de Heer van levenden en doden (Rm14:9)
 - ook wij (de gelovigen) zullen rekenschap afleggen (Rm14:10-12)
- Verschijning: Christus' openbare komst, start v/h koninkrijk

1. predik het woord: altijd!

- predik → verkondig: als heraut, met gezag van de zender
- wees paraat: volhard daarin (HSV), blij aandringen (NBV); sta klaar
- *gelegen of ongelegen*: lett. goede tijd of geen tijd (vgl. vs. 3,6)
 - voor Timotheüs zelf (Telos, HSV, JGF) of voor luisteraar (NBV)?
- hoe:
 - weerleg → verkeerde leer
 - bestraf → verkeerde praktijk
 - vermaan → aansporing
 - in lankmoedigheid (geduld; herder) en lering (leraar) (vgl. 2:24)

1. predik het woord: nu!

De tijd komt dat 'zij'

- gezonde leer niet verdragen
- eigen leraars uitkiezen
- oor van de waarheid afkeren
- de fabels (verzinsels) aannemen

→ *is die tijd er nu?*

'hun' motief:

- eigen begeerten (wat ik zelf graag wil) (vs. 3a)
- oor laten strelen (wat ik zelf graag hoor) (vs. 3b)

→ *invloed van de tijdgeest (cultuur)*

➤ *naar wie luister ik **en waarom?***

2. je bediening: opdracht

Maar jij ... (i.t.t. de voorgaanden; vgl. 3:10,14; Tt2:1)

- nuchter → helder nadenkend (vgl. fabels vs. 4)
- lijdt verdrukking (vgl. 2:3,9) → onder tegenstand
- werk van een evangelist: ook als je het niet bent (Filippus de evangelist: Hd21:8)
- bediening ten volle → niet afhaken (vgl. Demas; volgende keer)
- omdat Paulus' tijd er op zit ...

2. je bediening: voorbeeld

Paulus zelf:

- als drankoffer (of: plengoffer: bij een hoofdoffer; vgl. Fp2:17) uitgegoten
- heengaan (losmaking) nabij: vgl. afmeren v/e boot

Zijn getuigenis:

- de goede strijd gestreden
- de loop geëindigd (de finish gehaald)
- het geloof behouden

Zijn vooruitzicht:

- de kroon van gerechtigheid
- te geven door de rechtvaardige Rechter (Beoordelaar)
- met ieder die de verschijning vd Heer Jezus liefheeft

Vragen?

Vragen

1. vs. 2: gelegen of ongelegen. Heb jij wel eens iets in Gods koninkrijk gedaan ook al kwam het je op dat moment niet zo goed uit? Moet je dus altijd 'ja' zeggen?
2. Waarom zouden mensen (christenen!) de gezonde leer niet meer verdragen (vs. 3)? Ken jij fabels/verzinsels die op het christelijk erf rondgaan en best wel aanhangers hebben (vs. 4)?
3. Wat is jouw bediening in Gods koninkrijk (vs. 5); hoe/waar kun jij je inzetten voor de Heer?
4. Paulus legt hier de nadruk op de verschijning van de Heer. Hoe kan zijn verschijning je aansporen (vs. 1)? Hoe kun je zijn verschijning liefhebben (vs. 8), waar blijkt dat uit?