



# Wetlopen of wedlopen

MINISERIE BRIEF AAN DE ROMEINEN

# Miniserie Romeinen

## ■ Overzicht of diepte

- 10 juni: deel 1: Romeinen 1-5:12
- 17 juni: deel 2: Romeinen 6-8
- 24 juni: deel 3: Romeinen 9-16



# Thema's vandaag

- Vandaag Hoofdstuk 1 t/m 5: 11
- 1. Kracht en geloof
- 2. De kwestie van de zonde
- 3. De kwestie van de wet
- 4. Geloof en genade,
- 5. Oud én nieuw
- 6. Vrede met God, liefde van God

# 1. Kracht en geloof

- Hoofdstuk 1: 1 t/m 17



# Hoofdstuk 1: 1 t/m 17



- Paulus groet de lezers
- Paulus geeft aan te verlangen naar de lezers om wederzijds elkaar te kunnen zegenen en bemoedigen
- Paulus wijst op de **kracht** van God en de kracht van het evangelie

# Kracht en geloof

## Hoofdstuk 1: 3-4 en 16-17



### M.b.t. de Heer Jezus

- *<sup>3</sup>ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. <sup>4</sup>Wat de Geest van heiliging betreft, is met **kracht** bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere*

### M.b.t het evangelie

- *<sup>16</sup>Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een **kracht van God tot zaligheid** voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. <sup>17</sup>Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard **uit geloof tot geloof**, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven*

# 2. De kwestie van de zonde

- Hoofdstuk 1: 18 t/m hoofdstuk 2: 11





- Paulus wijst op het **probleem van de zonde en ongerechtigheid**
- Dat probleem is voor elk mens hetzelfde



# Zonde en ongerechtigheid

## Hoofdstuk 1 Vers 18, 21 en 25-26



- *18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en **ongerechtigheid** van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,*
- *21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.*
- *25 Zij hebben de **waarheid van God vervangen door de leugen**, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen **overgegeven** aan schandelijke hartstochten,...*

# De gevolgen van de zonde voor ieder mens: Hoofdstuk 2: 8-9



- *<sup>8</sup>Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. <sup>9</sup>Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, <sup>10</sup>maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood, en ook over de Griek. <sup>11</sup>**Want er is geen aanzien des persoons bij God.***

# 3. De kwestie van de wet

- Hoofdstuk 2: 12 t/m 29 - Hoofdstuk 3:1-20



# Hoe kunnen we bij God komen



**Mens**

**God**

# Intermezzo: Sjimmie en de wet



# Zelfde pad. Of toch niet?



# Zelfde pad. Of toch niet?



## OPENGESTELD

### DE TOEGANG IS VERBODEN

- TUSSEN ZONSONDERGANG EN ZONSOPGANG
- BUITEN WEGEN EN PADEN
- MET EEN LOSLOPENDE HOND
- MET EEN SPELEND MUZIEKAPPARAAT
- MET TENT OF WINDSCHEM
- MET MOTORRIJTUIG, BROMFIETS OF PAARD

### EN OOK WANNEER U

- PAPIER, SCHILLEN OF ANDER AFVAL ACHTERLAAT
- ROOKT, KOOKT OF VUURTJE STOOKT
- KOOPWAAR AANBIEDT
- IETS BESCHADIGT OF MEENEEMT
- DIEREN VERONTRUST

# Tot God via de wet



**Mens**

**God**



# Wet of geen wet



- Op hun levenspad hadden de Joden de wet wel
- Op hun levenspas hadden de heidenen de wet niet
- Met of zonder wet zondigen heeft dezelfde gevolgen
- Het gaat om het hart

# Wandelen op hetzelfde pad, met of zonder wet...



Romeinen 2: 12-15

***12**Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.<sup>13</sup>Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. <sup>14</sup>Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. <sup>15</sup>Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.*

# Logische vraag



## Hoofdstuk 3: vers 1

**Vraag:** *Wat heeft dan de Jood voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?*

## Hoofdstuk 3: vers 2

**Antwoord:** *Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd*

## Vers 3-20: de wet doet nog meer

# Romeinen 3: 3-20



Contrast



# Hoofdstuk 3: 1 t/m 8



- De wet toont aan hoe groot Gods gerechtigheid is tegenover onze ongerechtigheid
- De wet zet Zijn waarheid tegenover mijn leugen
- Dat is een goed effect, maar dat moet je niet misbruiken!

# Gods heerlijkheid wordt zichtbaar door zonden van mensen



- <sup>5</sup>Als nu **onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt**, wat zullen wij *dan* zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over *ons* brengt? Ik spreek op menselijke wijze.<sup>6</sup>Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen? <sup>7</sup>Want als **de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid**, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? <sup>8</sup>En *het is* toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede *daaruit* voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.

# Conclusie: Romeinen 3: 10b-12



- De wet onthult het probleem van de aard van de mens
- Dit is voor elk mens (met of zonder wet) hetzelfde

## Romeinen 3: 10b-12

- *<sup>10b</sup> Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,<sup>11</sup> er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.  
<sup>12</sup> Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.*

# Tot God via de wet?





# conclusie: de wet werkt niet!

Romeinen 3: 20



- <sup>20</sup>Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

# 4. De kwestie van de genade

- Hoofdstuk 3:21-31



# Hoe kom ik tot God?



# Een andere oplossing

Rom 3: 21-24 (NBG/HSV)



- <sup>21</sup>Thans is **echter buiten de wet om** gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, <sup>22</sup>*namelijk* gerechtigheid van God door *het* geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. <sup>23</sup>Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, <sup>24</sup>**en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade**, door de verlossing in Christus Jezus.



**Genade**

**Buiten de wet om!**



**WET**

**Mens**

**God**

# Niets van ons! Rom 3: 27-29



- <sup>27</sup>Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. <sup>28</sup>Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt **zonder werken van de wet**. <sup>29</sup>*Of is God* alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.

# Oud én Nieuw

## Hoofdstuk 4



# Een nieuwe weg binnen een oud principe



- 4<sup>1</sup>Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft?  
2Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. 3Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend.
- 10: hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene



# Vrede met God, liefde van God



## Hoofdstuk 5: 1-11



# Vrede met God! Liefde van God



- 5<sup>1</sup>Wij dan, gerechtvaardigd uit *het* geloof, hebben **vrede bij God** door onze Heere Jezus Christus. <sup>2</sup>Door Hem hebben wij ook de **toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan**, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. <sup>3</sup>En *dit* niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, <sup>4</sup>en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. <sup>5</sup>**En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.**