

# de echte vrouw van het Lam

Openbaring 17 – 19



13-11-2018

## doel van de serie



**MARANATHA**

*COME LORD JESUS!*

# Openbaring: indeling

toekomst-/eindtijd-uitleg ('futuristisch', 'eschatologisch'):  
vanaf Op4 nu nog steeds toekomst

- sleutel 1 - opdracht (1:19): *schrijf dan ...*
  - 1) *wat je gezien hebt* → verschijning van de Heer (1:9-18)
  - 2) *wat is* → beschreven in de 7 brieven (Op 2-3): huidige tijdperk
  - 3) *wat hierna zal gebeuren* → rest van het boek (Op 4:1-22:5): toekomst  
4:1 "... Ik zal je laten zien *wat hierna moet gebeuren*"
- sleutel 2 – openingen in de hemel
  - een *deur* (4:1): een *troon* → *de hele wereld*
  - de *tempel van God* (11:19): *ark van Zijn verbond* → *Israël & Messias*
  - de *hemel zelf* (19:11): *wit paard* → *zichtbare vestiging Gods koninkrijk*



| <i>wat je gezien hebt</i> | <i>wat is</i>    | <i>wat hierna gebeuren zal</i> |                   |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Johannes' tijd            | kerkgeschiedenis | periode van oordelen           | komst v. Christus |
| Op. 1:9-20                | Op. 2 + 3        | Op. 4:1 - 11:18                |                   |
| .....                     |                  | Op. 11:19 - 16:21              |                   |
|                           |                  |                                | Op. 19:11 e.v.    |



## 2 tegengestelde vrouwen ... (Op 17:1 e.v. ⇔ Op 21:9 e.v.)

- aangekondigd door 1 vd engelen met de 7 schalen → verband
- "ik zal u tonen ..." → inzoomen op ... (terug in de tijd)
- vergeleken met een stad: Babylon (17:5) ⇔ Jeruzalem (21:10)
- *enorme tegenstelling*:
  - hoer ⇔ bruid
  - weggevoerd naar: de woestijn (17:3) ⇔ een berg (21:10)
  - "... tonen ...": oordeel over ... ⇔ haarzelf

Babylon:

- 14:8 – val aangekondigd; wijn vd grimmigheid v haar hoererij
- 16:19 – in herinnering; wijn vd grimmigheid v Zijn(Gods) toorn

# tijdsschema

| <i>wat je gezien hebt</i> | <i>wat is</i>                           | <i>wat hierna gebeuren zal</i>                                   |                            |
|---------------------------|---|--|----------------------------|
| <i>Johannes' tijd</i>     | <i>kerkgeschiedenis<br/>(onze tijd)</i> | <i>periode van oordelen<br/>(70<sup>e</sup> jaarweek Daniel)</i> |                            |
|                           |   | <i>1<sup>e</sup> helft</i>                                       | <i>2<sup>e</sup> helft</i> |
| Op. 1:9-20                | Op. 2 + 3                               | Op. 4 - 6, 8 - 10  |                            |
|                           |   | ..... Op. 7  |                            |
|                           |   |  | Op. 11:1-18                |
| .....                     |   | Op. 11:19-12:18  | Op. 13, 15 – 16            |
|                           |   |  | ..... Op. 14               |
| .....                     |   |  | <b>Op. 17+18</b>           |
|                           |   |  | Op. 19:11 e.v.             |

# een verbazingwekkend visioen

## Vrouw

- hoer, hoererij → ontrouw
- purper + scharlaken → koningin (18:7)
- edelgesteente, parels → luxe, weelde (18:7,9)
- drinkbeker met gruwelen, onreinheden → afgoden, waarzeggerij, (seksuele) uitpattingen
- gruwelijke verborgenheid, moeder van → verworpen
- dronken van bloed heiligen/getuigen van Jezus!



## Beest

- scharlaken rood → heerschappij
- vol namen van laster
- 7 koppen & 10 horens

# beest en vrouw zijn ...

- Beest (17:8-14) → zelfde als beest uit de zee
- was, is niet, zal ... (8(2x),11) → *hersteld* RR  
vgl. genezen dodelijke wond, verbazing (13:3)
  - 7 koppen zijn: a) 7 bergen; b) 7 koningen  
bij a) Rome; b) 7<sup>e</sup> koning moet nog komen
  - beest is (ook) 8<sup>e</sup> koning (rijk ~ koning)
  - ontvangt macht met/van 10 gelijktijdige koningen



Vrouw → ontrouwe kerk / geestelijke macht:  
symptomen

- 1<sup>e</sup> liefde verlaten (2:4)
- afgodenoffers, hoereren (2:14,20)
- 'rijk en verrijkt' (Laodicea; 3:17)
- leidt tot vervolging getrouwen (17:6)



# het einde van deze vrouw

- geestelijke macht heerst over wereldlijke macht
- machtscentrum: Rome (17:18)
- wordt door wereldlijke machthebbers vernietigd (17:16)
- overeenkomstig Gods bedoeling (17:17; vgl. 18:8)
- *Gods volk: vertrek uit haar!* (18:4)



gevolg

- koningen, kooplieden, zeelieden **klagen**: economie! (18:9-19)
- hemel **vrolijk**: rechtszaak tegen haar beslecht (18:20)
- **lofprijzing** aan God: bloed van zijn slaven gewroken (19:1-4)

## de Bruiloft (19:6-9)

- koningschap & bruiloft zijn verbonden ('want' in 19:2)
- de bruiloft van het **Lam** (vgl. Mt22:2 ... voor zijn zoon ...)
- zijn vrouw (gemeente: 2Ko11:2; Ef5:32) gereedgemaakt: blinkend, rein, fijn linnen = rechtvaardige daden vd heiligen (vgl. Op2+3: daden overwinnaars, Filadelfia)
- gelukkig de uitgenodigden! (= de andere – OT – hemelse heiligen? vgl. Jh3:29)



# de Overwinnaar (19:11-16)

Jezus Christus als Ruiters op een wit paard:

- Getrouw en Waarachtig (3:14)
- voert een rechtvaardige strijd (vgl. wit paard)
- ogen als een vuurvlam (1:14;2:18)
- vele diademen (Koning)
- Woord van God (Jh1:1,14)
- scherp zwaard uit zijn mond (1:16)
- hoeden met ijzeren staf (2:27;12:5)
- opperste Koning en Heer (17:14b; vgl 1Tm6:15)



- betreedt de wijnpersbak van Gods toorn (Js63:2)
- is bekleed met in bloed gedoopt kleding (19:13; Js63:3)

(Js63:2-3: God > Op19: de Zoon > Jh 5:26: als mens)

# de oorlog beslecht (19:17-21)

- beest+koningen+legers tegen Lam+leger (19:19; vgl. 17:13-14a)
- **Lam** - *met zijn leger (19:14)* - **overwint** (vgl. 17:14b)  
(NB: Heer Jezus in Op 1x leeuw, 28x **lam**!)
- beest ('wereld'heerser) + valse profeet (antichrist)  
→ levend in de 'poel van vuur' (vgl. Mt25:41)
- overigen gedood → verschrikkelijke maaltijd (19:17-18; vgl. Ez39:17-20)
- *weg vrij voor Gods koninkrijk zichtbaar op aarde!*



en de satan dan? → volgende keer

# onthoud

- besef de ernst van de tegenstelling:
  - reinheid ↔ onreinheid
  - licht ↔ duisternis
  - gewijd aan God ↔ gewijd aan deze wereld/jezelf
- er zal een geweldige bruiloft komen
- wie Jezus volgt zal in zijn leger de overwinning meemaken

***Pauze***



# Vragen

1. In de toekomst wordt Gods volk opgeroepen uit Babylon - de valse kerk - te vertrekken (Op18:4). Een vergelijkbare oproep wordt door Paulus gedaan in 2Ko6:14-18 (m.n. vs17). Zou er in deze tijd ook een situatie kunnen ontstaan waarbij je een kerk moet verlaten?
2. De bruidsjurk van de bruid van het Lam - blinkend rein - bestaat uit de gerechtigheden (= rechtvaardig daden) van de heiligen (Op19:8). Hoe kunnen we dat bruiloftskleed nu al weven?
3. Vanavond stond de grote tegenstelling tussen de hoer en de bruid op de voorgrond. De Heer gebruikt die symboliek niet zomaar. Wat zegt dat jou over het belang van trouw en reinheid op weg naar en in het huwelijk?
4. Straks zal de Heer Jezus oordelen en oorlog voeren in gerechtigheid. Hoe kunnen wij in deze tijd voor de gerechtigheid op komen?

*Neem de tijd om voor elkaar te bidden om bij te dragen aan een mooi kleed (zie vraag 2). Bid om Gods kijk op het huwelijk (zie vraag 3) en moed om gerechtigheid te bevorderen (zie vraag 4).*