

Twée wijnstokken

Ik moet niets of ik moet van alles?

Gerard Elbers

Inhoud

- De verwarring
- Wijngaarden van Europa (ca. 1870-1885)
 - De ziekte
 - De oplossing
- De wijngaard van God
 - De ziekte
 - De oplossing
- De nieuwe wijngaard van God
 - De grote verandering
 - Onze opdracht
- Toekomst
- Conclusie

De verwarring

- Als je in Jezus gelooft ben je vrij van de wet (en moet je dus niets meer).
=> Het gevaar van wetteloosheid
- Als je in Jezus gelooft moet je Hem gehoorzamen (en moet je dus van alles).
=> Het gevaar van wetticisme

De wijnstokziekte: Phylloxera vastatrix



De oplossing

- De wijngaardenier kon:
 - Het probleem niet negeren
 - Het probleem niet van buitenaf bestrijden met chemische middelen
 - **Maar moest opnieuw beginnen met een nieuwe wijnstok**

De wijngaard van God

Jesaja 55:1-7

- God kiest een vruchtbaar land
- God plant edele wijnstokken
- God verzorgt en beschermt zijn wijngaard
- God verwacht goede druiven
- God krijgt stinkende druiven

"Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb?"

De ziekte: De zonde

Romeinen 7:14-17

- ¹⁴Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde.
- ¹⁵Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.
- ¹⁶En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is.
- ¹⁷Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont.

De oplossing

- God kon:
 - Het probleem niet negeren en zijn verwachtingen verlagen
 - Het probleem niet van buitenaf bestrijden met goede wetten en voorschriften
 - **Maar moest opnieuw beginnen met een nieuwe wijnstok**

De nieuwe wijngaard van God

Johannes 15:1-8

- God plant de ware Wijnstok
- God maakt ons één met de ware Wijnstok
- God verzorgt de ware Wijnstok
- God verwacht veel vrucht van de ware Wijnstok

De grote verandering

- Heeft God zijn verwachtingen verlaagd of zijn wet opgeheven?

Nee

- God heeft ons één gemaakt met de ware Wijnstok.
- God verwacht veel vrucht.
- God vraagt ons om in Jezus te blijven!

Onze opdracht

“⁴Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

⁵Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”

De toekomst van de nieuwe wijngaard

Jesaja 27:2-6

- Een wijngaard van bruisende wijn
- Beschermd en verzorgd door God zelf
- De vijand zal vrede sluiten
- De wijngaard zal wortel schieten, bloeien en groeien
- En het wereldoppervalk met vrucht vullen

Conclusie

- God vraagt niet aan zijn kinderen om de wet te houden
- God vraagt ons om in Jezus te blijven