

De Bergrede

Inburgering in het Koninkrijk van de Hemel

De invloed, waarden en normen van een christen
Avond 2, Mattheüs 5:13-20

Gerard Elbers

Terugblik

- De Bergrede is voor echte discipelen
 - Die Jezus erkennen als Heer
 - Die Arm van geest zijn, met lege handen
 - Die opnieuw geboren zijn
 - Die God een nieuw karakter geeft
 - Die daarom zalig (heel gelukkig zijn)

Inhoud

- Zout en licht
- Lezing (Mat 5:13-16)
- De normen van boutjes en moertjes
- De waarde van bankbiljetten
- Lezing (Mat 5:17-20)
 - Jezus en de wet
 - De christen en de wet
- Vragen

Zout en licht



De invloed van een christen (5:13-16)

De christen onderscheidt zich van de wereld

- Door zout te zijn
 - Smaakmakend
 - Bederfwerend
 - Verlies je smaak niet (wordt niet wereldgeïk vormig)
- Door licht te zijn
 - Door goede werken
 - Opdat ze uw vader in de hemel eren.

De normen van boutjes en moertjes



De waarde van bankbiljetten



Jezus en de wet (5:17-18)

- Jezus komt niet om de wet (&P) af te schaffen
 - U hebt gehoord ... maar ik zeg u
 - Genezen en aren plukken op de sabbat
- Jezus is gekomen om de wet (&P) te vervullen
 - Het ceremoniële aspect van de wet
 - Het morele aspect van de wet
 - Het civiele aspect van de wet
- De wet blijft net zolang bestaan als het universum

De christen en de wet (5:17-18)

- De christen en de wet
 - Het ceremoniële aspect van de wet (Kol 2:16-17)
 - Het civiele aspect van de wet
 - Gehoorzaam de overheid (Mat 22:15-22, Rom 13:1-7)
 - Het morele aspect van de wet
 - We vinden geen redding in de wet (Gal 3:10-11)
 - God schrijft zijn wet in ons binnenste (Jer 31:33-34)
 - God maakt ons helemaal nieuw in Christus (2 Kor 5:17)
 - God heeft het vlees veroordeeld. Wij leven door de Geest. (Rom 8:3-4)

Niet meer maar dieper (Mat 5:20)

“Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet **overvloediger** is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”
(Mat 5:20)

“opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die **niet naar het vlees** wandelen, maar **naar de Geest.**”
(Rom 3:4)

Samenvatting

- Wees anders dan de wereld
- Jezus heeft de wet vervuld
- De wet blijft bestaan tot het helaal vergaat
- Wij moeten wandelen naar de Geest, in Christus.

Vragen

