

Met Johannes op weg met Jezus en Zijn Heerlijkheid zien

Deel 1: Heerlijkheid en verheerlijking in
het evangelie van Johannes

JHO

28-04-2019

Only a holy God

Who else commands all
the hosts of heaven
Who else could make
every king bow down
Who else can whisper
and darkness trembles
Only a Holy God

What other beauty
demands such praises
What other splendour
outshines the sun
What other majesty rules
with justice
Only a Holy God

Come and behold Him

The One and the Only

Cry out, sing holy

Forever a Holy God

Come and worship the Holy God

What other glory consumes like
fire

What other power can raise the
dead

What other name remains
undefeated

Only a Holy God

Who else could rescue me from
my failing

Who else would offer His only Son

Who else invites me to call Him

Father

Only a Holy God

Only my Holy God

Terugblik

- Persoonlijk 8 jaar geleden
- Wie ben je in Christus (Efez 1)
 - Uitverkoren in Christus vs 6 (tot LvdHvZG)
 - Bestemd tot erfgenamen vs 12 (tot LvZH)
 - Verzegeld met de Heilige Geest vs 14 (tot LvZH)
- Wat is je roeping (2 Thes 2:14)
- Wat is je bestemming? (1 Joh 3:2)

Wat is nodig 1? (Efez 1:17-18)

Vs 17 opdat de God van onze Heer Jezus Christus, **de Vader der heerlijkheid**, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem,

Vs 18 **verlichte ogen van uw hart**, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen,

Hoe werkt dat dan? 1 (2 Kor 3:18)

Wij allen nu, die met **onbedekt** gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen/weerspiegelen, worden naar hetzelfde beeld **veranderd** van heerlijkheid tot heerlijkheid, als **door** de Heer, **de Geest**. (2 Kor 3:18)

... het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is ... (2 Kor 4:4)

Hoe werkt dat dan? 2 (2 Pet 1:16-19)

Vs 16 Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit.

Vs 17 Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot Hem kwam: 'Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden'.

Vs 19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Johannes een oor-, oog-,denk- hand- getuige 1 Joh 1:1

Wat van het begin af was, wat wij **gehoord**, wat wij **gezien** hebben met onze ogen, wat wij **aanschouwd** en onze handen **betast** hebben betreffende het woord van het leven

Vandaag Joh 1:1-18

vs14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond

(en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader)

vol van *genade en waarheid*.

Heerlijkheid in Johannes

Joh 1:14 Gods heerlijkheid in mensengestalte

Joh 2:11 water wordt wijn

Joh 5:41+44 echte heerlijkheid komt van God

Joh 7:18 Jezus zoekt de heerlijkheid van God

Joh 8:50,54 De Vader verheerlijkt Jezus

(Joh 9:24)

Joh 11:4,40 Lazarus dood tot Heerlijkheid van God en de Zoon

Joh 12:41 Jesaja zag Zijn heerlijkheid

Joh 17:22 Jezus geeft Zijn Heerlijkheid aan ons

Joh 17:24 Wij mogen zijn Heerlijkheid zien

Verheerlijking in Johannes

Joh 8:54

Joh 11:4

Joh 12:23,28

Joh 13;31-32

Joh 14:13

Joh 16:14

Joh 15:8

Joh 17:1,4-5

Joh 17:10

Joh 21:19

Kijk naar Hem Heb 2:8b-9

8b ... *Maar nu zien wij nog niet alles aan Hem onderworpen;*

9 *maar wij zien **Jezus**, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood **met heerlijkheid en eer gekroond**, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte.*

Vandaag

... en wij hebben **zijn heerlijkheid aanschouwd**, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader

vol van *genade* en *waarheid*.

Good and Gracious King

I approach the
throne of glory
Nothing in my
hands I bring
But the promise of
acceptance
From a good and
gracious King

I will give to You
my burden
As You give to me
Your strength
Come and fill me
with Your Spirit
As I sing to You this
praise

You deserve the
greater glory
Overcome, I lift my
voice
To the King in need of
nothing
Empty handed I
rejoice

You deserve the
greater glory
Overcome with joy I
sing
By Your love I am
accepted
You're a good and
gracious King

O what grace that You
would see me
As Your child and as
Your friend
Safe, secure in You
forever
I pour out my praise
again

Holy, holy, Lord
Almighty
Good and gracious
Good and gracious
Holy, holy, Lord
Almighty
Good and gracious
King