

Blijdschap! ... Altijd?

Onze bron van blijdschap ...

Jaap Fijnvandraat

12-jan-2020

blijdschap in Filippenzen

- bedankbrief
- blijdschap & (samen) verblijden: 16x
(NBV: vreugde & verheugen)
- 10 redenen tot blijdschap

Fp 1:3-5



Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

➤ *1. blijdschap om betrokkenheid bij het evangelie*

Fp 1:15-18



Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de *laatsten* uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. *Maar* wat dan *nog*? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

➤ *2. blijdschap dat Christus – hoe dan ook – verkondigd wordt*

Fp 1:23-26



Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want *dat* is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven *leven* en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

➤ *3. blijdschap om uitredding (van een ander)*

Fp 2:1-2



Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.

➤ *4. blijdschap om een(sgezind)heid in een gemeente*

Fp 2:17-18



Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.

- *5. blijdschap in opoffering: voor de Heer, voor medegelovigen*

Fp 2:27-30



Hij [=Epafroditus] is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke *mensen* in ere.

➤ **6. blijdschap om bewaring van toegewijde werkers**

Fp 3:1a



Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere.

➤ *7. blijdschap: de Heer is de altijd-blijvende bron*

Js 61:10a (NBG) Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld

Fp 4:1



Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden.

➤ *8. blijdschap om hun vastheid in het geloof*

Fp 4:4-7



Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid [of: **inschikkelijkheid**] zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees **in geen ding bezorgd**, maar laat uw **verlangens** in alles, door bidden en smeken, met dankzegging **bekend worden bij God**; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

➤ *9. blijdschap: de Heer als bron (nogmaals)*

blijdschap-bevorderaars:

- *inschikkelijkheid – omdat de Heer dichtbij is*
- *niet bezorgd zijn – alles delen met God*

Fp 4:10-11



En ik ben zeer **verblijd** geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel *steeds* aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad *om het te tonen*. Niet dat ik *dit* zeg vanwege gebrek, want **ik heb geleerd tevreden te zijn** in de *omstandigheden* waarin ik verkeer.

➤ *10. blijdschap door hun belangstelling voor hem*

blijdschap-bevorderaar: tevredenheid

*Wees blij in de Heer
en zing verheugd,
amen, halleluja!*