

Open je ogen en zie

Een persoonlijke herontdekking

Hebreeën 11:1-5

Gerard Elbers



***“Ik ben het Licht der wereld
wie Mij volgt, zal beslist niet in de
duisternis wandelen, maar zal het licht
van het leven hebben.” (Joh. 8:12)***

Waarom zie ik dan zo weinig?

- Ik voel me down
- Ik zie zoveel ellende om mij heen
- Ik weet niet wat ik moet doen
- Ik ervaar God niet
- De Bijbel doet mij zo weinig
- Het zingen doet mij zo weinig
- Ik heb geen inspiratie

**Doe je ogen open.
Dan zie je zoveel meer!**



Open je ogen en zie het onzichtbare!

“Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, *en* het bewijs van de dingen die men niet ziet.”

Hebreeën 11:1

Bijbels geloof



Bijbels geloof



Dwaas geloof

Open je ogen door te proclameren!

Start je denken op door te proclameren

- Ik geloof dat U alleen God bent
- Ik geloof dat U mijn Vader bent
- Ik geloof dat Jezus overwinnaar is over satan en zijn machten, de zonde, de dood en de wereld
- Ik geloof dat Jezus de Heer der heren en de Koning der koningen is
- Ik geloof dat ik meer dan overwinnaar ben
- Ik loof en ik prijs uw naam

Open je ogen door te danken!

Vader ik dank U (i.p.v. Vader wilt U)

- Dat U mijn Vader bent
- Dat U van mij houdt
- Dat U uw liefde in mijn hart heeft uitgestort
- Dat U mij uw Heilige Geest heeft gegeven

Heer Jezus ik dank u

- Dat U mijn zonde vergeeft
- Dat U voor mij bidt
- Dat U voor mij uit gaat

Open je ogen en doe alles anders!

Ga door de ogen van het geloof

- God eren als schepper (Heb 11:3)
- God aanbidden met het offer van Jezus (Heb 11:4)
- God behagen door met Hem te wandelen (Heb 11:5)
- God zoeken (Heb 11:6)
- God gehoorzamen (Heb 11:7)

Wat is het resultaat?

- Ik voel me niet meer down
- Ik zie God in de ellende om mij heen
- Ik weet dat God zal laten zien wat ik moet doen
- Ik ervaar God weer
- De Bijbel spreekt weer tot mij
- Ik kan weer zingen met mijn hart
- Ik heb weer inspiratie

Één ding

“Één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.”

Johannes 9:25

“Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.”

Matteüs 13:16

Gebed

Vader ik dank U dat U mij nieuwe ogen van het geloof gegeven hebt om U te zien.