

Licht en duisternis

Waarheid te midden van fake news

1 Johannes 1-2

Gerard Elbers

Истина of Правда?

Twee Russische woorden voor waarheid

- Истина (Istina): De feiten
- Правда (Pravda): Het ideaal

“Als je gaat voor het ideaal dan is alles toegestaan: Liegen, andere slechte dingen doen bv. de tien geboden overtreden.”

Gleb Pavlovski (Bron: In Europa, VPRO)



Duisternis: Ik weet het niet meer!

- Het klimaat en elektrische auto's
- Biodiversiteit, stikstof en boeren
- ...
- LHBTI, levensbeëindiging, drugs
- ...
- Schepping, evolutie
- Mijn leven met God

Test jezelf: Duisternis en licht



De tijd van 1 Johannes

- Johannes is 90 jaar oud
- De kerk bestaat 50 a 60 jaar
- Er waren dwaalleraren
- Zijn ontkenen
 - Dat de Heer Jezus 100% mens was
 - Dat de Heer Jezus 100% God was

Een boodschap van God gebaseerd op feiten! (1:1-4)

Aan ons is het leven geopenbaard

- Met eigen ogen gezien
- Met eigen oren gehoord
- Met eigen handen aangeraakt

Wij geven het aan jullie door

- Opdat ook jullie één met ons zouden zijn
 - Één met de Vader en de Zoon
- Opdat jullie vol blijdschap zouden zijn



**God is licht
en
in Hem is in het geheel geen
duisternis**

Wandelen in het licht

(1:6-2:2)

Wie zich verstoopt in het duister

- Liegt en doet de waarheid niet
- Gaat niet om met God en met ons
- Ontkent zijn zonden
- Misleidt zichzelf
- Noemt God een leugenaar
- Gaat door met zondigen

Wie wandelt in het licht

- Gaat om met God en met ons
- Erkent en belijdt zijn zonden
- Wordt gereinigd van al zijn zonden door het bloed van Jezus
- Houdt op met zondigen (met vallen en opstaan)

Waar kies jij voor?

Dit

wil

je

toch

niet?

Moeilijk?

Zijn geboden in acht nemen

(2:3-11)

Wie dit niet doet

- Kent God niet
- Is een leugenaar

- Haat zijn broeder
- Is en wandelt in de duisternis
- Weet niet waar hij heen gaat

Wie dit wel doet

- Kent God
- De liefde van God is in hem volmaakt geworden
- Is en blijft in Hem
- Wandelt zoals Hij
- Houd van zijn broeder
- Blijft in het licht
- Doet niemand struikelen

Waar kies jij voor?

Dit

wil

je

toch

niet?

Moeilijk?

Groeien in het licht

(2:12-14)

- Kinderen
 - Jullie zonden zij jullie vergeven
 - Jullie kennen de Vader
- Jongelingen
 - Jullie hebben de boze overwonnen
 - Jullie zijn sterk
 - Het woord van God blijft in jullie
- Vaders
 - Jullie kennen Hem die van den beginnen is

De wereld niet liefhebben

(2:15-17)

Wie de wereld liefheeft

- De liefde van de Vader is niet in hem
- Gaat met de wereld voorbij

Wat in de wereld is en niet uit God is

- De begeerte van het vlees
- De begeerte van de ogen
- De hoogmoed van het leven

Wie de wereld niet liefheeft

- Doet de wil van God
- Blijft tot in eeuwigheid

Waar kies jij voor?

Dit

wil

je

toch

niet?

Moeilijk?

Wat nu?

- Erken en belijd je zonden
- Houd van je broer en zus
- Houd niet van de wereld

Waar kies jij voor?

Dit

wil

je

toch

niet?

Moeilijk?