



Toespraak
Goede Vrijdag

**Verwonderd over de
donkerste uren ooit**



De Goede Vrijdag

<u>Tijd</u>	<u>Gebeurtenis</u>
Nacht	Verhoor, verloochening, veroordeling Sanhedrin
8.00u	Pilatus veroordeelt Jezus
9.00u	Jezus wordt gekruisigd (kruiswoorden 1 t/m 3)
12.00u	Donker (kruiswoorden 4 t/m 7)
15.00u	Jezus sterft
18.00u	Begravenis



Goede Vrijdag
Verwonderd over de
donkerste uren ooit



Nalezen

Mattheüs 27:45-55

Markus 15:34-47

Lukas 23:44-55

Johannes 19:28-42



De drie donkere uren

En vanaf het zesde uur (12.00u) kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur (15.00u) toe.

(Mat 27:45)



1. Jezus' lijden was enorm



Goede Vrijdag

Verwonderd over de
donkerste uren ooit

1. Jezus' lijden was enorm

En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem:

Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

(Mat 27:45-46)



Verlaten

**Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing,
van de woorden van mijn jammerklacht?**

**Mijn God, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet,
en 's nachts, maar ik vind geen stilte.**

(Psalm 22:2-3)



Bespot

**Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk.
Allen die mij zien, bespotten mij; zij trekken de lippen op,
zij schudden het hoofd en zeggen:
Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd
- laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.**

(Psalm 22:7-9)



Bedolven

**Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.
Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.**

(Psalm 22:13-14)



Geofferd

**Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste.
Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.**

(Psalm 22:15-16)



Geofferd

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: “Ik heb dorst!”

(Johannes 19:28)

**Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij:
“Het is volbracht!”**

(Johannes 19:30)



2. Gods liefde als drijfveer



2. Gods liefde als drijfveer

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(Johannes 3:16)



Goede Vrijdag

**Verwonderd over de
donkerste uren ooit**

3. Gods machtige plan



De belofte van God aan Jezus

Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

(Johannes 10:17-18)



Goede Vrijdag

**Verwonderd over de
donkerste uren ooit**

7^e kruiswoord

En Jezus riep met luide stem en zei:
“Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.”
En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
(Lukas 23:46)



En zie...

**En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt...
(Mattheüs 27:51-52)**



Verwonderd...

1. Jezus' lijden was enorm
2. Gods liefde als drijfveer
3. Gods machtige plan



Goede Vrijdag

Verwonderd over de
donkerste uren ooit

Overweldigend...

Is dit ook voor mij?



Avondmaal



Goede Vrijdag

Verwonderd over de
donkerste uren ooit