

Serie:

Vrucht van de Geest

Galaten 5:22



Philip Nunn
De Bron
11 mei 2020

*Liefde,
blijdschap,
vrede*



Studie #1 van 3



“De vrucht van de Geest is echter:

liefde, blijdschap, vrede,

geduld, vriendelijkheid, goedheid,

geloof (trouw), zachtmoedigheid, zelfbeheersing”

- Galaten 5:22



De plek van de Vrucht van de Geest in de brief aan de Galaten





De plek van de Vrucht van de Geest in hoofdstuk 5



5:16 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van **het vlees** niet volbrengen”

het vlees = ?



5:19-21 “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven”

5:17 “Want **het vlees** begeert tegen **de Geest** in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat **u** niet doet wat **u zou willen**”



5:17 “Want **het vlees** begeert tegen **de Geest** in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat **u** niet doet wat **u zou willen**”





5:22 “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”

5:24 “Maar wie **van Christus zijn** (gelovigen), hebben **het vlees** met zijn hartstochten en begeerten **gekruisigd**”



1. Geen voedsel aan je vlees geven
2. Wandel in de Geest



#1: Liefde



“Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de **daad** en in **waarheid**” 1 Joh 3:18



“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben” Joh 13:34

#2: Blijdschap



Deut 16:11 “En u moet u verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God...”

Fil 4:4 “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u”

Psalm 100:2 “...dien de HEERE met blijdschap”

#3: Vrede



Vrede met elkaar:

Rom 12:18 “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen”



Gods vrede in ons:

Joh 14:1 “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij”

Conclusie

- Liefde
- Blijdschap
- Vrede



Galaten 4:19 “mijn lieve kinderen,
van wie ik opnieuw in barensood ben
totdat Christus gestalte in u krijgt”