



Jezus, de Hogepriester

de Bron



Hans Savert

22 november 2020

Priesters en Hogepriesters

- Priesters en (steeds één) hogepriester doen dienst voor God voor mensen
- Er zit een orde in de aanstelling priesters en hogepriesters

Hebr 5: 4 m.b.t. de Hogepriester:

En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron.

1. De eerste priester: Melchisedek

Gen 14: 18

En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.

- Naar de ordening: van Melchisedek

2. De priesters en hogepriesters van het oude verbond. (de wet)

Ordening:

Priesters: uit de stam van Levi.

Hogepriester: afstammelingen van Aäron

De Hogepriester in het oude verbond

- Deed dienst in het kader van de wet
- **Hebr 5: 1-3** Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden.

Oud en Nieuw

- Nieuwe is Beter
- Geloof i.p.v. Wet
- Genade i.p.v. werken...



3. De (Hoge)Priester van het nieuwe verbond Hebreëën 7: 16 & 21

- Naar de ordening van Melchisedek

21maar Hij is het (Priester) geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek

—

Zijn werk voor het Nieuwe verbond

- 14Nu wij dan een **grote Hogepriester** hebben, Die de **hemelen is doorgedaan**, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles **op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde**. 16Laten wij dan **met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade**, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Onze Hogepriester is eeuwig!

Hebreeën 7: 16 en 24-26

16...Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven.

24maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat.
25Daarom kan Hij ook volkomen **zalig** maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.

Onze Hogepriester is eeuwig!

- Het Lam van God, gekend/geslacht vanaf/voor de grondlegging van de wereld (Openbaring 13:8, 1 Petrus 1: 18-20)
- Jij bent **uitgekozen** voor de grondlegging van de wereld (Efeze 1:4-6)
- De Heer Jezus bidt voor ons...(Petrus, Johannes 17, en ook nu...)
- God rust van al Zijn werken; Wij mogen ingaan tot de rust...(Hebr 4)
- Alles was en is bekend...Ook het hier en nu

Romeinen 8

- 31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? ...