

The background features a blue and white geometric pattern of triangles and polygons. In the center, there is a faint white cross with three concentric white ripples below it, suggesting a stone dropped in water.

Met Christus opgewekt

Mas de Miranda

28-03-2021

Bijbel lezen...waarom eigenlijk?

- Wat moet ik doen/
wat wil God dat ik
doe
- Hoe moet ik mij
gedragen?
- Wat mag wel en
wat mag niet?



Mogelijke problemen

- Doe ik het wel goed genoeg?
- Het gaat mis. Wat nu?
- Gebrek aan motivatie?





Kolossenzen 3, 1-4

1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Onze basis (1) : Wie is Christus ?

Hoofdstuk 1

- Beeld van de onzichtbare God
- Schepper van hemel en Aarde
- Was er voordat alle anderen dingen er waren
- Hoofd van de Gemeente



Onze basis (2) Wie zijn wij in Christus?

- Eenheid met Christus
- Een objectief aspect van onze redding
- Onafhankelijk van onze ervaring of gevoel



Onze opdracht (1): zoeken

- continue taak
- levenslange opgave
- actieve houding
- doelgericht



Dingen die boven zijn?



De dingen die boven zijn

- Een nieuwe realiteit
- Christus is Koning en Heer
- Zit aan de rechterhand van God:
 - Verheven
 - Middelaar
 - Almachtig



Onze opdracht (2): bedenken

- gedachtengang
- begrip
- gevoelens
- wat krijgt onze aandacht?



Hoe houden we dit vol?



Ons verleden: gestorven met Christus

- Onze eenheid met Christus; ook in negatieve zin
- Ons verleden ligt achter ons
- succes in de strijd tegen de zonde



Ons heden: Met Christus verborgen in God

- Zeker in Christus
- Veilig in Christus



Onze toekomst: Met Christus geopenbaard

- De regering van Christus is nog onzichtbaar
- Ons leven in Christus is ook nog onzichtbaar
- Onze hoop is onze openbaring met Christus in de toekomst

