



# Gods plan met Jozef

---

De Bron Eindhoven

Spreker: Pieter Kramer

Datum: 27 juni 2021



# Jozefs achtergrond

---

- Ruim 3500 jaar geleden
- Veehouders in Hebron, in het land Kanaän
- Zoon van Jakob en Rachel
- Had 11 broers en 1 zus



# God spreekt tot Jozef

- Twee dromen van Jozef
- Reactie van Jozef
- Reactie van zijn familie
  - Zijn broers
  - Zijn vader



# Jozef en zijn broers

- De opdracht van Jakob
- Het plan om van Jozef af te komen
- “We zullen wel eens zien wat er van zijn dromen terecht komt”
- De karavaan naar Egypte



# Jozef werkt als slaaf

- Verkocht aan Potifar
  - God zegent Jozef
  - Jozefs werkhouding
  - De leugen van Potifars vrouw



# Jozef

- Onschuldig in de gevangenis
  - God zegent Jozef
  - Jozefs houding!
  - De schenker en de bakker vertellen hun dromen
  - De schenker vergeet Jozef



# Jozef voor de Farao

- De Farao droomt twee dromen
  - De schenker herinnert zich Jozef (eindelijk)
  - Jozef mag de twee dromen van de Farao uitleggen



# Wat merkt Jozef    Wat doet God

- God geeft Jozef door 2 dromen 1 belofte
- Jozef wordt
  - Beroofd van zijn mantel
  - In een put gegooid
  - Als slaaf verkocht
  - Vals beschuldigd
  - Gevangen gezet
  - Vergeten door de schenker
- God brengt Jozef
  - Naar Egypte
  - In het huis van Potifar
  - In de gevangenis van Potifar, met Farao's gevangenen
  - In contact met Farao's schenker
  - Naar de Farao
- God geeft Farao 2 dromen; de schenker herinnert zich Jozef
- Jozef zegt: 2 dromen = de zaak staat vast voor God, Hij maakt er haast mee (Gn41:32)



# Jozefs dromen worden waar

- Onderkoning in Egypte
  - Redding van de hongersnood
  - Jozefs broers buigen
  - Herenigd met zijn vader
  - Verhuizing naar Egypte



# Jozef legt Gods plan uit

- God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, **niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God**. Hij heeft mij aangesteld... (Genesis 45:7-8a)
- Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar **God heeft dat ten goede gedacht**, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden (Genesis 50:20)

# Jozefs geloof en Gods beloften

- Jozef kende Gods beloften aan zijn voorouders, die nog niet vervuld waren:
  - "God zal zeker naar jullie omzien, en dan..." (Gn50:26)
- Welke beloften zijn er voor ons?

# Samenvattend:

- Ook al lijkt het zinloos wat je moet meemaken, God is achter de schermen bezig om zijn plannen uit te voeren, zeker ook met jou
- God beloont uiteindelijk wie Hem liefheeft, en die beloning is eeuwig
- Het zal je helpen om te weten wat God je beloofd heeft – dat geeft houvast: omdat God zich eraan houdt