



Het Einde
wordt beter dan
het Begin

J. Henk Obbink
2021-10-24

Onderwerpen

1. Wat is ons perspectief?
2. Troost en zekerheid.
3. Belofte en waarschuwing
4. Wat doen we in de eeuwigheid?
5. Wat kan ik hiermee?

Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.

4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

6 En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet.

7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.

Onderwerpen

- 1. Wat is ons perspectief?**
2. Troost en zekerheid.
3. Belofte en waarschuwing
4. Wat doen we in de eeuwigheid?
5. Wat kan ik hiermee?

Wat zie ik? Wat hoor ik?

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.

Onderwerpen

1. Wat is ons perspectief?
- 2. Troost en zekerheid.**
3. Belofte en waarschuwing
4. Wat doen we in de eeuwigheid?
5. Wat kan ik hiermee?

Wat doet Hij? Wie is Hij? Wat zegt Hij?

4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5 En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

6 En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet.

Onderwerpen

1. Wat is ons perspectief?
2. Troost en zekerheid.
- 3. Belofte en waarschuwing**
4. Wat doen we in de eeuwigheid?
5. Wat kan ik hiermee?

Voor wie wel en voor wie niet?

7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.

Onderwerpen

1. Wat is ons perspectief?
2. Troost en zekerheid.
3. Belofte en waarschuwing
- 4. Wat doen we in de eeuwigheid?**
5. Wat kan ik hiermee?

Hoe zal het daar zijn? Wat zullen we daar doen?

- Wonen
- Erven
- Rusten
- Genieten
- Begrijpen
- Stralen
- Aanschouwen
- Aanliggen/eten
- Gemeenschap oefenen
- Regeren
- Dienen
- Aanbidden



Het Einde
is beter dan
het Begin

Na een zeer goed Begin een triest vervolg

Schepping van hemel en aarde

Zonde komt de wereld binnen

Start van Satans heerschappij over de aarde

Schepping wordt vervloekt

Verdreven uit de hof

Geen toegang meer tot de boom van het leven

De dood komt de wereld binnen

Huwelijk van de eerste Adam

De mensheid leert verdriet kennen

Geen Einde, maar een grandioze eeuwigheid

Schepping van nieuwe hemel en aarde
Niets onreins komt in het nieuwe Jeruzalem
Satan wordt in de poel van vuur geworpen
De vloek wordt weggenomen
Terug in het eeuwig paradijs
Opnieuw toegang tot de boom van het leven
De dood voor eeuwig weg gedaan
Huwelijk van de laatste Adam
In eeuwigheid geen verdriet meer

Onderwerpen

1. Wat is ons perspectief?
2. Troost en zekerheid.
3. Belofte en waarschuwing
4. Wat doen we in de eeuwigheid?
- 5. Wat kan ik hiermee?**

Wat kan ik hiermee?

Wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede.