



# Geloof, Hoop, Liefde

Blijvende houvast in een wankelende wereld

Gerard Elbers

*27-3-2022*

# Wat is blijvend?



# Wat geeft blijvende houvast?

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

1 Kor. 13:13



# Wat is geloof?

“Het is **de absolute zekerheid** dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is **het bewijs** van dingen die wij niet kunnen zien”

Hebreeën 11:1

“Door het geloof ... bleef hij standvastig, als ziende de Onzienlijke.”

Hebreeën 11:27

# Geloof is zien in de duisternis



“Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.”

Johannes 8:12

# Wat werkt geloof uit?

- Abel **kende** God en **aanbad** Hem
- Henoeh **wandelde** met God en **behaagde** Hem
- Noach **vertrouwde** God en **gehoorzaamde** Hem
- Abraham **vertrouwde** God en **gehoorzaamde** Hem
- Sara **vertrouwde** God en **ontving** van Hem
- Jozef **wachtte** op God en werd **verhoogd** door Hem
- Mozes **werd geroepen** door God en **diende** Hem

# Een leven in geloof

- Ze zagen de onzichtbare God
- Ze hoopten op een beter, hemels vaderland

Hun geloof

“was **de absolute zekerheid** dat hun hoop ook werkelijk zou worden en **het bewijs van de aanwezigheid van God** die zij niet konden zien”

# Gods antwoord

“Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.”

Hebreeën 11:16





# Jouw antwoord

Wordt vernieuwd in je denken door dagelijks

- Je bewust te zijn van de onzichtbare God
- Te hopen op een beter, hemels vaderland

Door het dagelijks proclameren

- van de aanwezigheid van de onzichtbare God
- van je toekomstige hoop

# De aanwezigheid van God

## Heer Jezus

- U bent de Heer der heren en Koning der koningen
- U is gegeven alle macht in de hemel en op aarde
- U bent met mij tot aan het einde van de wereld
- U bent mijn Heer en mijn God
- Ik aanbid U en houd van U

# Je toekomstige hoop

Heer Jezus ik dank U

- Dat ik zal wonen in het Vaderhuis bij U en de Vader
- Dat U daar een plaats voor mij aan het klaarmaken bent
- Dat ik U zal zien zoals u bent
- Dat ik U zal kennen zoals ik gekend ben
- Dat daar geen dood, geen pijn, geen ziekte en geen tranen meer zullen zijn.
- Dat U alles nieuw zult maken