

# Samen terugkijken en vooruitkijken



Philip Nunn - **Startzondag** - 4 sept 2022 - De Bron

# Nehemia 1-3

“Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen...  
verkeren in grote ellende en in smaad. In  
de muur van Jeruzalem zijn bressen  
geslagen en zijn poorten zijn met vuur  
verbrand” - Nehemia 1:4



# 1. OGEN: Nehemia zag de situatie





2. HART:  
Nehemia  
voelde de  
situatie

# Nehemia 1-3

“Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad”

- Nehemia 1:5



### 3. HANDEN: Nehemia kwam in actie



# Nehemia 1-3

“Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen” - Nehemia 2:12

# Nehemia 1-3

“Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen” - Nehemia 2:12

Thyatira: “Ik ken **uw werken**, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, **uw volharding en uw werken**, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste” - Openbaring 2:19



# Conclusie



1. **OGEN:**  
Wat zie je?
2. **HART:**  
Wat doet dat met je?
3. **HANDEN:**  
Wat kunt je doen?