

Verbonden aan de Ware Wijnstok

Johannes 15:1-5

Mas de Miranda

18 juni 2023

- 
1. Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
 2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.



3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u
gesproken heb.

4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen
vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de
wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.



5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Het Brood des Levens

Johannes 6:35 Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.



Het Licht der Wereld

*Johannes 8:12 Ik ben het Licht
der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht
van het leven hebben.*



De Deur der schapen en de Goede Herder (Joh 10:9-11)



De Opstanding en het Leven (Joh. 11:25)



De Weg, de Waarheid en het Leven



IK BEN



Een wijnstok?



Israel als wijnstok

- Psalm 80:9-14
- Jesaja 5:2



Wat is onze wijnstok?



Wie is wie?



Het werk van de wijngaardenier



Wegnemen van ranken die:

- geen vrucht dragen
- aan de buitenkant vastzitten, maar vanbinnen niet

Het werk van de Wijngaardenier



snoeien van ranken die:

- vrucht dragen

doel: meer vrucht!



Welke rank ben ik?



Je bent al rein!



In Hem blijven: vertrouwen op Hem!



Conclusie

1. Jezus is onze ware wijnstok!

2. Laat je snoeien door de Vader!

3. Vertrouw op Jezus om vrucht te dragen !