

Uitgezonden door de opgestane Koning

Mattheüs 28:1-20

Philip Nunn
De Bron
25 juni 2023

schatten ontdekken in
Mattheüs
het evangelie van de Koning



onderwijsserie in De Bron
seizoen 2022/2023

Start je
reis hier...



Mattheüs – het evangelie van de koning



Mattheüs 28:1-15 De Opstanding

“Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 5. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

Waarom is de opstanding van Jezus zo belangrijk?

1 Korinthe 15:17

“En als Christus niet is opgewekt,
is uw geloof zinloos;
u bent dan nog in uw zonden.”



Waarom is de opstanding van Jezus zo belangrijk?

Het bevestigt...

1. dat Hij de waarheid sprak
2. Zijn identiteit: de Zoon van God
3. dat God de Vader tevreden was met Zijn offer



Waarom heeft de engel de steen van de graf afgerold?



Volgens de Bijbel, hoe belangrijk is ons lichaam?

- 2017 – omgaan met anderen
- 2020 – omgaan met je eigen lichaam

 Vernieuwd

[Home](#)

[Verhalen](#) ▾

[Vragen](#) ▾

[Bijbel](#) ▾

[Tools](#) ▾

[Wie zijn we](#)

[Contact](#)

Geloof, homoseksualiteit en genderdysforie

'Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd'

(2 Kor 4:16)



www.vernieuwd.com

Volgens de Bijbel, hoe belangrijk is ons lichaam?

Genesis 2:7 “toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem [**lichaam**] en blies de levensadem in zijn neusgaten [**geest**]; zo werd de mens tot een levend wezen.”



1 Korinthe 6:19-20 “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Wat gebeurt er met ons lichaam in de toekomst?

Romeinen 8:23 “...ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van [niet uit] ons lichaam.”



1 Korinthe 6:14

“En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.”



Mattheüs 28:16-20 De Opdracht

“En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht [of ‘gezag’] in hemel en op aarde. 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

Uitgezonden: Wat houdt de grote opdracht in?

1. Onderwijs alle volken [EN 'make discipelen']
2. Doop hen: Maak je keuze voor Jezus publiek.
3. Hun leren alles... in acht te nemen
[EN 'teach them to obey']



Tip voor ouders:

Wat houdt gehoorzaamheid in?

Wat mag je van je kind verwachten?

- 1. Luisteren:** kijk naar de ouder. Oog contact
- 2. Op tijd:** doe nu wat de ouder zegt
- 3. Compleet:** blijf doen totdat de opdracht klaar is



Uitgezonden: Wat maakt de Grote Opdracht haalbaar?



1. **Koning Jezus** heeft alle gezag/macht in de hemel en op aarde
2. **Koning Jezus** zelf is onze opdrachtgever
3. **Koning Jezus** zal tijdens die opdracht altijd met ons zijn. We doen het samen

Wat neem je mee naar huis?

1. Koning Jezus is werkelijk opgestaan!
Hij leeft en heeft alle gezag!
2. Net zoals Koning Jezus, zal God mij
ook opwekken. Als een compleet
mens zal ik voor eeuwig met Hem zijn.
3. Ik ben door Koning Jezus Zelf
uitgezonden – om van Hem te
getuigen.
4. Elke dag zal Koning Jezus bij me
zijn.

