

# Vier manieren hoe Mozes zijn geloof liet zien

Philip Nunn  
De Bron  
6 augustus 2023



# Er zijn 5 manieren om de Bijbel te bestuderen

- 1) Een **Biografische** studie/preek
- 2) Een **Historische** studie/preek
- 3) Een **Thematische** studie/preek
- 4) Een **Tekstuele** studie/preek
- 5) Een **Verklarende** (Expository) studie/preek

# Hebreeën 11:24-27

- Hebreeën 11 – Helden van het geloof





## Hebreeën 11:24-27

“Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, **geweigerd** een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. <sup>25</sup> Hij **koos** ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. <sup>26</sup> Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want **hij had het loon voor ogen**. <sup>27</sup> Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want **hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.**”

# 1. Door het geloof kon Mozes dingen weigeren – v.24

Hebreeën 12:1

“Welnu dan, laten ook wij...  
afleggen alle **last** en de  
**zonde**, die ons zo  
gemakkelijk verstrikt. En laten  
wij met volharding de wedloop  
lopen die voor ons ligt...”

## 2. Door het geloof kon Mozes de juiste keuzes maken

– v.25



3. Door het geloof in wat God over de toekomst zei, kon Mozes zijn ogen gevestigd houden op wat eeuwige waarde heeft - v.26

1 Korinthe 15:58

“Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat **uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.**”



“Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet kan houden om te winnen wat hij niet kan verliezen.”





# 4. Door het geloof in Gods dagelijks aanwezigheid, kon Mozes standvastig leven – v.27



Hebreeën 12:2

“...En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt terwijl **wij het oog gericht houden op Jezus**, de Leidsman en Voleinder van het geloof...”

# Conclusie

Net zoals Mozes, door het geloof,

1. Leren weigeren
2. Leren goede keuzes maken
3. Leren leven met hoop
4. Leren in elke situatie de  
Heer Jezus te zien

