

Dankbaar, nieuwsgierig en hoopvol



Afscheidsrede

Philip Nunn
De Bron, Eindhoven
10 september 2023

Anneke & Philip Nunn

Wat hebben we als gezin in de afgelopen 16 jaar meegemaakt?



Wat hebben we als gemeente in de afgelopen 16 jaar meegemaakt?



[Home](#) [Over ons](#) [Samenkomsten](#) [Activiteiten](#) [Hoe vind ik God?](#) [Links](#) [Inloggen](#)



Wat voor uitdagingen zie ik voor de Bron in de toekomst?

1. Huwelijk...
2. Gender...
3. Professionalisme...
4. Pragmatisme...
5. De 'Ik' cultuur...

Hoe kunnen we als gezonde gemeente verder groeien?

Wat kan ons helpen?

Leer onze **geestelijke erfenis** kennen, waarderen en erop bouwen...



1. We willen graag JEZUS CHRISTUS centraal te stellen



2. We willen onszelf onderwerpen aan het gezag van GODS WOORD, de BIJBEL

“Uw woord is een
lamp voor mijn
voet, en een licht
op mijn pad”

Psalm 119:105



“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen”

Kol 3:16

3. We streven ernaar geleid en bekrachtigd te worden door de **HEILIGE GEEST**



4. We geloven in het **PRIESTERSCHAP** **VAN ALLE GELOVIGEN**

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte”

1 Pet 2:9



**5. We dragen met enthousiast bij
aan de opbouw van het LICHAAM
VAN CHRISTUS over de hele wereld**



Conclusie



- We hebben veel om **dankbaar** te zijn - ook voor onze erfenis
- We moeten wel **nieuwsgierig** blijven, open om te blijven leren...
- **Hoopvol**: Toen Paulus afscheid nam van de gemeente in Efeze: “... ik draag u op aan **God** en aan **het woord** van Zijn genade...” Hand 20:32