



Leven van Boven naar beneden

Ik ben in Christus en Christus leeft in mij

Gerard Elbers

8 oktober 2023

U heeft mijn verdriet veranderd in een dans (Psalm 30)



Ik ben in Christus Jezus

“Dankzij God ben ik in Christus Jezus”

1 Kor. 1:30



Ik ben in de Hemel in Christus Jezus

“... Hij heeft mij met Christus in de Hemel in Christus Jezus gezet”

Efeze 2:6

“... God heeft Christus uit de doden opgewekt en Hem aan Zijn rechterhand gezet in de Hemel.”

Efeze 1:20



Ik ben gezegend met alle geestelijk zegen

“... God heeft mij gezegend
met alle geestelijke zegen in
de Hemel in Christus,”

Efeze 1:3



**mijn positie is
Boven in Christus**

ONDER DE LIJN

toestand van

onze ziel

Gerechtigvaardigd zijn, in beeld



Ik wandel van Boven naar beneden op water



Hoe nu verder?



Het volle evangelie

- In Christus ben ik verlost, vergeven, opnieuw geboren, een kind van God, ...

En

- Christus leeft nu zijn leven in en door mij



Met Christus gekruisigd



“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Galaten 2:20

Niet meer ik maar Christus in mij



“Met Christus ben ik gekruisigd, **en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.** En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Galaten 2:20

Ik leef vanaf nu door geloof!



“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, **leef ik door het geloof in de Zoon van God**, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Galaten 2:20

Je nieuwe levensstrategie

“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

Romeinen 1:17b



Je donorcodicil



“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

Romeinen 12:1

Proclameren (ochtendgebed)

Heer Jezus

- Ik geloof dat ik niet meer zelf leef
- Ik geloof dat U in mij leeft
- Ik stel mijn lichaam beschikbaar aan U
- Leef Uw leven in en door mij vandaag
- Ik kijk uit naar wat U gaat doen vandaag
- Dit wordt een mooie dag

Conclusie

- Leef van boven naar beneden
- Leef vanuit je hemelse positie in Christus
- Leef niet meer zelf
- Laat Christus in en door je leven
- Stel je lichaam beschikbaar aan God
- Geloof het, proclameer het en leef het

Gods zegen