

op zoek naar het antwoord
op die ene vraag:

Wie is God?



“Aangenaam...”

hoe God Zich bekend maakt

2 | 22 okt

De drie-enige God: Vader, Zoon
en Heilige Geest. Moeilijk hoor...

Exodus 34:6-7

HEERE (JAHWEH), HEERE (JAHWEH),

God, barmhartig en genadig,

geduldig en rijk aan
goedertierenheid en trouw,

Die goedertierenheid blijft
bewijzen aan duizenden,

Die ongerechtigheid,
overtreding en zonde vergeeft,

maar Die de schuldige zeker
niet voor onschuldig houdt

en de ongerechtigheid van de
vaders vergeldt aan de kinderen

en de kleinkinderen, tot in het
derde en vierde geslacht.

Hij is...

1. erbij, Hij is erbij
2. liefdevol (gevoel-woord)
3. genade gevend (doe-woord)
4. diep ademhalend (neusgaten)
5. standvastig in liefde (2x)
6. tot het einde gecommiteerd
7. graag vergevingsgezind
8. rechtvaardig
9. een zonde-vrij-maker

JAHWEH, de Naam van God

Jahweh Elohim

In het begin schiep (*ev*) God (*mv*) de
hemel en de aarde
(Gen 1:1, vlg. 1:27)

En God (*mv*) zei (*ev*): Laten Wij mensen
maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis ...
(Gen 1:26)

Inhoud

- God: Vader, Zoon en Geest
- beeld van een driehoek
- om op te bezinnen
- om mee te nemen

God: Vader, Zoon en Geest

- Een concilie in 2 afleveringen
 - Nicea (325): wie is Jezus? God en mens
 - *Constantinopel (381): wie is God? Vader-Zoon-Geest*
- formulering van het zg. Credo (ik geloof)

... hen dopend tot de naam van
de **Vader** en de **Zoon** en de **Heilige Geest**
(Mt28:19)

daarnaast: God – Heer – Geest
(2Ko13:13; 1Ko12:3-6; Ef4:4-6; vgl. Op1:4-5)

beeld van een driehoek: samen



één in harmonie:

- **schepping** (Gen1:1-3):
 - God schiep (de Vader uit wie alle dingen zijn – 1Ko8:6)
 - De Geest van God broedde
 - God sprak (het Woord)
- **redding**
 - de Vader zond de Zoon (1Jh4:14; vgl. Jh3:16)
 - de Zoon gaf zichzelf (Gl2:20)
 - offer door de kracht van de eeuwige Geest (Hb9:14)

beeld van een driehoek: verschil



dienstbaar/ondergeschikt:

• **zending:**

- de Vader zond de Zoon
- de Zoon zond de Geest

• **verheerlijking**

- de Zoon verheerlijkt de Vader
- de Geest verheerlijkt de Zoon

om op te bezinnen

in gesprek (gebed)

- met (de drie-enige) God (vb: Ef 1:17 vv)
 - met de Vader (vb: Ef3:14vv; Jh15:16;16:26)
 - met de Heer (Jezus) (vb: 2Ko12:8)
 - met de Geest ... of: door de Geest ... ?
-
- eerbied → nauwkeurigheid
 - wie stierf voor mij aan het kruis?
 - besef wie ik aanspreek

om mee te nemen

- ✓ God *is* liefde – God *is* licht
→ wij in die liefde opgenomen (Jh17:20-26)
- ✓ Jezus heeft ons de VADERnaam bekend gemaakt!
 - de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard (Jh1:18)
 - 'Ik heb uw naam geopenbaard aan ...' (Jh17:6)
 - 'Ik heb hen uw naam bekend gemaakt' (Jh17:26)

Want door Hem (Christus Jezus) hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader (Efeze 2:18)

Eén God – Vader, Zoon en Geest

Intro

- Verbinding toespraak 1 → naam JHWH (Ex 34:6; vgl 6:2) → Hij is Elohim (34:6 → meervoud!)

OT: God in meervoud

- Gn1:1,27 - God (mv) schiep (ev) (God der Goden: mv in Dt10:17;Ps136:2; ev in Jz22:22;Ps50:1)
- Gn1:26 – laten Wij de mens maken ...
- Vgl. ook de Engel des Heren (spreekt over God en als God; vgl Jh1:1)

God: Vader, Zoon en Geest (Nicea – 325: wie is Jezus; Constantinopel – 381: wie is God → 't Credo)

- De Geest is God: Geest is Heer (2Ko3:17-18); de eeuwige Geest (Hb9:14)
- In 1 adem: Mt 28:19 (tot de naam:1x)! vgl. ook Jh15:26, Op 1:4-5, Ef 4:4-6

Beeld van een driehoek

- 1 driehoek, 3 hoeken → Vader, Zoon, Geest is 1 God, eenswillend, werken altijd in harmonie samen:
 - Schepping → Gn 1:2 – rol van de Geest; God sprak = het Woord (Jh1:3); vgl: Vader, uit wie ... Heer door Wie (1Ko8:6; vgl Hb1:2)
 - Redding → God gaf zijn Zoon (Jh3:16); HJ gaf zichzelf (Gl2:20 e.a.); door de eeuwige Geest (Hb9:14)
- 3 hoeken op verschillende hoogte
 - Vader zond de Zoon (Jh5:23,30,36,37; etc; 1Jh4:14), de Zoon zond de Geest (Lk24:49; Jh15:26;16:7; vgl. Hd2:33) (Vader in Jezus' naam: Jh14:26)
 - De Zoon verheerlijkt de Vader → de Vader verheerlijkt de Zoon; Geest verheerlijkt de Zoon (Jh16:14) (nergens wordt de Geest verheerlijkt)
 - Vader heeft de Zoon macht gegeven leven te hebben in Zichzelf (Jh5:26) (NB: daarom dat de HJ voor de Geest opkomt in Mt12:31?)

Om over na te denken

- Bidden tot
 - (de drie-enige) God (vgl. Ef 1:17vv)
 - De Vader (vgl. Ef 3:14vv) → Zijn zorg voor mij
 - De Heer (Jezus) (vgl. 2Ko 12:8) → i.v.m. de dienst aan Hem
 - Tot de Geest?? ... of: door de Geest!
- In eerbied nauwkeurig spreken over:
 - De (mensgeworden!) Zoon (niet de Vader) stierf voor mij aan het kruis
 - Besef wie ik aanspraak (ipv Vader, Jezus in 1 zin aanspreken)

Om mee te nemen

- *God is* (licht, 1Jh1:5, en) *liefde* (1Jh4:8,18): van eeuwigheid af (zie Jh17:24)! → in die liefde opgenomen (Jh17:21,23,26) (Lezen Jh17:20-26!?)
- Jezus heeft God verklaard → Vader en Zoon (Jh1:18; vgl 17:6,26) (als nieuwe Mozes)
- Ef 2:18: door Christus ... in (de kracht van) de Geest ... toegang tot de Vader!