

Een liefdevolle God en de hel

Intro

- Liever over de hemel spreken (zal ik *ook* doen)
(vgl. Judas: gemeenschappelijke behoudenis vs. ...)
- Hel is in ... (essay Arnold Huijgen); gebruik woord 'hel': secr. generaal VN Guterres: 'Wij rijden op de snelweg naar de klimaathel met onze voet nog altijd op het gaspedaal'; hel van Auschwitz, Gaza, etc.
Liedje over de hel? (John Lennon: Imagine there's ... no hell below us). <-> hemel&hel zijn (beide ook!) beloften!
Ongelovigen spreken over de hel ... en wij?
- Vroeger donderpreken over de hel (Jonathan Edwards - 18^e eeuw) ... nu zwijgen we er liever over (klopt niet met ons westers-moderne beeld van God)
(waar wordt nog gepreekt over de hel?)
- Pijnlijk als het gaat om mensen van wie je houdt / om wie je geeft: waar komen zij terecht?
➤ *Geloven(?) in de hel? Wat voor hel? → Onderwijs over wat de Bijbel zegt over de hel (wat, waarom, wanneer)*
➤ *Hoe verhoudt zich de hel tot Gods liefde? (zonder die liefde zou ik hier nooit over spreken)*
(aantekeningen op website)

De hel bestaat!

- Jezus! waarschuwt ervoor: de hel (Mt5:22,29,30;10:28;18:9;23:33; parallel teksten in Mc, Lk) = eeuwig(durend)e vuur (Mt18:8;25:41; Mt18:8-9 verbindt hel en eeuwige vuur, vgl. Mc 9:43-48) = vurige oven (Mt13:42,50; met vermelding van gewezen, tandengeknars) = buitenste duisternis (Mt8:12;22:13;25:30; met vermelding van gewezen, tandengeknars)
- Paulus (1x eeuwig verderf: 2Th1:9), Petrus (1x duisternis: 2Pt2:17), Judas (eeuwig vuur: Jd:7; duisternis: Jd:13)
- Openbaring: vuur en zwavel (14:10); poel van vuur (en zwavel) (19:10;20:10,14,15;21:8) = tweede dood (2:11;20:6,14;21:8)

De hel: wat is het (niet)

- Gehenna = dal van Hinnom: kindoffers; later afvalkuil voor lijken van misdadigers
Jezus 11x (5:22,29,30;10:28;18:9;23:15,33;Mc9:43,45,47; Lk12:5) als plek waar je niet in terecht wilt komen, niet in geworpen wilt worden!
(NB: Jacobus gebruikt ook Gehenna 1x: Jc3:6)
- Niet: het dodenrijk (NT: hades, OT: Sheool) (slechte vertaling HSV) Jezus daalde niet neer in de hel! Dodenrijk is tijdelijk ... en de hel nog leeg (kom ik op terug)
- Niet: plek waar Satan / demonische machten het voor het zeggen hebben (geen Grieks dodenrijk: Tantaluskwelling: water+fruit; schilderijen Bosch, Michel Angelo) ... integendeel: er bestaan geen machten *van* de hel, slechts (*bestemd*) voor
- Een plek van spijt (gewezen, tandengeknars) (Mt8:12;13:42,50;22:13;25:30)
- Een plek van straf (vuur (zie teksten in vorige paragraaf), pijniging (Op14:10,11;20:10; vgl. Lk16:23,28); vuur als straf letterlijk in Mt25:46)
- Een plek waar God niet is! (Buitenste duisternis [t.o. God is licht] (Mt8:12;22:13;25:30; vgl. 2Pt2:17;Jd:13); tweede dood [scheiding van God])
(NB: In die zin heeft Jezus op het kruis de essentie van de hel ervaren)
- Een eeuwige plek (worm niet sterft, vuur niet uitgedoofd wordt (Mc9:48); (alle)eeuwig(heid) (Mt18:8;25:41;Jd1:7; Op14:11;20:10); eeuwige straf (Mt25:46))

De hel: waarom

- Mt25:41 Bedoeld/klaargemaakt voor de duivel en zijn engelen (geen bekering mogelijk)
→ eind aan alle: kwaad = opstand tegen God; destructie = moois van God kapotmaken
→ Gods liefde kan/wil deze destructie niet door laten gaan, en niet toelaten in Zijn nieuwe wereld
- Verdrietige: eersten erin zijn 2 *mensen*: beest + valse profeet: handlangers van de duivel
Verdiend! Net als Nero, Hitler, ... velen meer. Vraag om recht! ... en jij en ik dan?
- Elk mens heeft zichzelf bestemd voor de hel – door de kant van de duivel / het kwaad te kiezen

De hel: wanneer

- beest + valse profeet: voor het 1000-jarig rijk (Op19:20)
- de duivel: eind 1000-jarig rijk (Op20:10)
- de mensen daarna: via de Grote Witte Troon (Op20:11-15)
 - dood in poel van vuur → eind van de dood in de schepping
 - geoordeeld naar onze werken → ook in de poel van vuur ... **tenzij**
 - geschreven in boek v/h leven: van het Lam dat geslacht is
→ *zorg dat je ingeschreven wordt!*

(mensen die tegen God zeggen: Uw wil geschiede, mensen tegen wie God zegt: jouw wil geschiede)

Wat God wil

- 1Tm2:3-4: God wil dat alle mensen behouden worden ... kennis van de waarheid
- Jh3:16: Gods liefde gaf! Zichzelf! Opdat: niet verloren gaan maar *eeuwig leven hebben*
- God trekt ons dan juist uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht
- Je ontvangt dan de 'hemel' i.p.v. de hel:
 - Opstanding ten leven (i.p.v. opstanding ten oordeel)
 - Tijdelijk: paradijs, eeuwig: Vaderhuis
 - i.p.v de hel: het leven ingaan (KvG), de vreugde van de Heer ingaan

Wat wij mogen doen: de mensen

- oproepen zich te bekeren! zich met God te laten verzoenen
- oproepen het offer van de Heer Jezus te aanvaarden, op Hem hun vertrouwen te stellen
- vertellen dat God de Vader met open armen op hen wacht!

We mogen (met alle moeilijke vragen) voor onszelf beseffen, en met anderen delen:

GOD IS LICHT, GOD IS LIEFDE. PUNT!