



Goed nieuws voor de wereld

Gerard Elbers

3/12/2023

God heeft de controle

- God is het begin
 - God heeft een plan
 - God vertelt ons zijn plan
 - God volvoert zijn plan
 - Zijn naam is Jezus
- God is het einde

God is het begin



- In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1:1)
- In Hem (Christus) is alles geschapen ... Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem (Kol 1:16-17)

God heeft een plan

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden
Efeze 1:4-5



God vertelt ons Zijn plan



“Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht...

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.”

(Jesaja 9:1-6)

Jezus wordt één van ons

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

(Mattheüs 2:1-2)



Jezus zoekt ons op



“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen... Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld.”

(Lukas 4:18-23)

Jezus sterft voor onze zonden

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? ...
(Mattheüs 27:45-54)



Jezus overwint



En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde ... En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28:18-20)

Jezus komt terug

... In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

(Johannes 14:1-3)



God is het einde



En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

(openbaring 21:5)

Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van alles,' zegt de Here, de Almachtige God, die is, die was en die komt.
(openbaring 1:8)

Ons antwoord

Openbaring 22:17

En de Geest en de
bruid zeggen: Kom! En
wie het hoort, zegge:
Kom! En wie dorst
heeft, kome, en wie wil,
neme het water des
levens om niet.