

LAAT EEN RECHTVAARDIGE
GOD HET ONRECHT OP AARDE
ZOMAAR GEBEUREN?!

Toespraken serie

God beter leren kennen







Omdat er zoveel onrecht, kwaad en lijden bestaat,
kan er geen rechtvaardige en liefdevolle God bestaan!?

Ofwel God wil het kwaad de wereld uit helpen en het lukt Hem niet; ofwel Hij kan het wel, maar Hij wil het niet; of Hij kan het niet en wil het ook niet. Als Hij het wel wil, maar niet kan, is Hij krachteloos. Als Hij het kan, maar niet wil, is Hij boosaardig.

Maar als God het kwaad zowel kan als wil verwijderen, hoe kan het kwaad dan bestaan in de wereld? (Epicurus, filosoof)

Wat christenen geloven (omdat de Bijbel ze dit leert)

- God bestaat
- God is almachtig
- God is alwetend
- God is volkomen goed
- Onrecht (kwaad) bestaat

- Kunnen al deze beweringen tegelijk waar zijn?

Kwaad en lijden zijn géén bewijzen tegen God...

- Dat je geen goede reden kunt zien of bedenken waarom God iets laat gebeuren, betekent nog niet dat er geen goede reden kan zijn
- Niemand is blij met tragische gebeurtenissen maar het verworven inzicht, het ontwikkelde karakter en de verkregen kracht zouden ze niet willen missen
- Veel mensen moeten toegeven dat ze pas door de moeilijkste en pijnlijkste ervaringen kregen wat ze nodig hadden voor een goed leven

Kwaad en lijden zijn bewijzen vóór God!

- Als je overtuigd bent van het onrecht en kwaad in deze natuurlijke wereld, veronderstel je het bestaan van een buiten- of bovennatuurlijke standaard aan de hand waarvan jij je oordeel vel
- Degene die niet in God gelooft, heeft geen goede basis om woedend te zijn over onrecht, wat de voornaamste reden was om bezwaar aan te tekenen tegen God
- Kortom: ellende, lijden en onrecht zijn voor iedereen een probleem!

God is almachtig

- Almacht betekent ‘macht om alles te doen’
 - Jeremia 32:27 – Zie, Ik ben de Here, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn?
 - Mattheus zegt in 19:26 – ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk’.
 - Openbaring 1:8 – Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
- God kan alles doen wat betekenis heeft, wat mogelijk is en wat überhaupt ergens op slaat
- Juist omdat God almachtig is, kan Hij bepaalde dingen niet

God is alwetend

- Ps 147:5 – Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt.
- Jes 46:10 – Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is.
- Als God alwetend is, kent Hij niet alleen het heden, maar ook de toekomst.
- Als God veel wijzer is dan wij, is het op zijn minst mogelijk dat een liefhebbende God met opzet verschrikkelijke dingen kan toelaten.
- Denk hierbij aan het allerergste wat gebeurd is en hoe dit leidde tot het allerbeste!

God is volkomen goed



- Nahum 1:7 – De Heer is goed, Hij is tot een vesting op de dag van benauwdheid
- Psalm 145:17 – De Here is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken
- Markus 10:18 – En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God
- Gods goedheid is anders dan de onze, maar niet totaal anders
- Echte liefde kan niet zonder keuzevrijheid (zo ook onze liefde voor God en voor elkaar)
- God schiep niet het kwaad, wel de mogelijkheid tot kwaad

Wie is er verantwoordelijk voor het onrecht?

- Ben ik een slecht mens die goede dingen doet? Of een goed mens die slechte dingen doet?
- Ik, Jullie, Wij...
 - Rom 3:10-20 (o.a. Ps 143:2 en 14:1-3)
- De tegenstander van God...
 - Joh 8:44
 - 1 Pet 5:8
 - Job

Wat christenen geloven

- God bestaat én God is almachtig én God is alwetend én God is volkomen goed én kwaad bestaat.
- Kunnen al deze beweringen tegelijk waar zijn?

JA DUS!

Maar dan nog...
Laat God mensen er zomaar mee weggkomen?



Maar dan nog... Laat God mensen er zomaar mee weg komen?

- Mensen komen er niet mee weg!
 - Nahum 1:2-3 – Een na-ijverig God en een Wreker is de Here, een Wreker is de Here, en zeer grimmig. Een Wreker is de Here voor zijn tegenstanders, Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden. De Here is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.
 - Romeinen 12:19 – Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
- Jezus is niet gekomen om mensen te veroordelen maar om te redden
 - 2 Pet 3:9 – De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
 - Joh 3:16-21

En hoe zit het dan met mijn lijden?

- Het is onderdeel van ons mens zijn
 - Mat 5:44-45 – Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
- God gebruikt lijden als een kastijding
 - Ps 119:67 – Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.
- God gebruikt lijden om ons karakter te vormen
 - Rom 5:3-4 – wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop
- God gebruikt lijden tot Zijn eer (Gen 50:20 en Rom 8:28)
- Lijden kan van een 'kosmische' betekenis zijn

Gods beloften in de Bijbel rondom lijden en onrechtvaardigheid

- 1 Pet 5:10-11 – Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen en grondvesten.
- 2 Kor 4:17 – Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.
- Rom 8:18 – Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
- Rom 8:28 – wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
- Mat 5:6 – Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

God is
God is almachtig
God is alwetend
God is goed

Lijden wordt toegelaten in Gods oneindige wijsheid waarbij Hijzelf het onderwerp van lijden is (geweest) waarbij we mogen uitzien naar een (fantastische) eeuwigheid bij Hem!



The Goodness of God

Trusting God is Good When Life Is Not



Met dank aan...



Vragen voor verdieping (tijdens groeigroep bijeenkomst)

- Hoe kijk jij naar de rol van de mens in het onrecht dat er op aarde is? Spelen zij alleen daarin een rol?
- Als God iets aan het onrecht moet doen (vinden wij), hoe zit het dan met het onrecht dat ik gedaan heb/doe? (Jeremia 6:16)
- Wat is het effect van als wij nu zondigen? Zonden worden vergeven, maar zijn er desondanks ook in dit leven (altijd/vaak/soms) gevolgen?
- ‘Gods geduld is oneindig groot ... maar niet oneindig lang’ ... wat vind je van die uitspraak?
- Er is gesproken over Gods wraak, wat doet dit met jou?
- Hoe sta jij tegenover ‘opkomen voor wat recht is’? Heeft dat ook te maken met het koninkrijk van God?
- Wat doet het met je als 1 Kor 10:13 leest?