



*Als God iets aan ons vraagt, wat is dan ons  
antwoord?*

Marc Huijbregts

*21 januari 2024*

# **Inleiding**

**Vrijheid en verantwoordelijkheid**

**Creativiteit en verandering**

# Vijf geschiedenissen uit Genesis

**ver-antwoord-elijk**

# Adam en Eva



# Adam en Eva

***"En zij hoorden de stem van de Heere God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik geboden had daar niet van te eten?"***



# Adam en Eva



# Kain en Abel

***"En het gebeurde na verloop van tijd dat Kaïn van de opbrengst van de aardboden aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen."***

# Kain en Abel

***"En de Heere zei tegen Kain: Waar is Abel uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?"***





# Kain en Abel



# Noah



# Noach

***"En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafeth een kledingstuk, legden het op beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat ze de naaktheid van hun vader niet zagen".***



# Noah





# Babel



# Babel

***"Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren en de Heere zei: zie zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde".***

# Babel

***"Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten wij voor ons een naam maken..."***



# Samenvatting

- 1. We zijn *persoonlijk verantwoordelijk*, een deel van ons handelen hebben we in eigen hand.**
- 2. We zijn *moreel verantwoordelijk*, niet alles wat we willen kan, kiezen kent grenzen.**
- 3. We zijn *collectief verantwoordelijk*: we hebben behalve een verplichting t.o.v. onszelf een verplichting tegenover anderen.**
- 4. Wij zijn *verantwoordelijk t.o.v. gezag buiten onszelf*. Wij zijn niet God en moeten ons ook niet zo gedragen.**



# Abraham



# Nieuwe testament



# Nieuwe testament

*"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend al wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld."*

*"En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van de geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan".*

# Nieuwe testament

