



Jeremia



Koningen van Juda tijdens Jeremia



Het boek Jeremia (grote lijnen)

- 1 Roeping van Jeremia
- 2-25 Profetieën Juda, dialogen met God
- (7 en) 26 Jeremia in de tempel
- 27-29 Jeremia en de valse profeten
- 30-33 Boodschap van troost en herstel
- 35-38 (Re-)acties van Jojakim en Zedekia
- 39-41 Val van Jeruzalem, regering Gedalja
- 42-45 Vlucht naar Egypte
- 46-51 Profetieën over de volken rondom
- 52 (=2Kn25) Van van Jeruzalem, herstel Jojachin



Het woord van de Heere kwam tot mij: Wat zie je, Jeremia?
Ik zei: Ik zie een amandeltak.

Toen zei de Heere tegen mij: Dat heb je goed gezien, want Ik waak
over mijn woord om dat te doen. (Jr1:11-12)

Het woord van de Heere kwam voor de
tweede keer tot mij:

Wat zie je daar?

Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn
open kant verschijnt vanuit het
noorden.

Toen zei de Heere tegen mij: Vanuit
het noorden zal het onheil losbreken...
(Jr1:13-14)





Jeremia spreekt tot het volk door uitbeelden van de boodschap





Jojakim verbrandt het eerste boek van Jeremia



Verwoesting van Jeruzalem



Jeruzalem: "De HEERE onze Gerechtigheid" (Jr33:16)