

# Een goede God en een slechte wereld... Waarom zoveel lijden?



Onderwijsserie 2023-2024  
God beter leren kennen

# Een goede God en lijden

Intro

Een almachtige goede God en lijden

Lijden in Bijbels perspectief

Hoe omgaan met lijden

# Intro

Lijden raakt ieder mens

- voor velen reden niet te geloven – bv. Darwin

Er zijn vele soorten van lijden

- natuurrampen, ongelukken, ziekte, verlies, oorlogen, onrecht, eenzaamheid, ...

Hoe kan dit als God goed en almachtig is?

# Een goede almachtige God en lijden

Belangrijk: zondeval had enorme impact

- God schiep de aarde en de mens goed
- Wat we nu zien is niet het ontwerp !
- Door ongehoorzaamheid mens is er nu dood, zinloosheid, leed, in de natuur en in de mens

# Een goede almachtige God en lijden

Belangrijk: zondeval had enorme impact

- God schiep de aarde en de mens goed
- Wat we nu zien is niet het ontwerp !
- Door ongehoorzaamheid mens is er nu dood, zinloosheid, leed, in de natuur en in de mens

Rm 8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft), ....

# Een goede almachtige God en lijden

Opstand en val van satan - er is een vijand

- Val van satan – Js 14 en Ez 28
- Door hoogmoed 'ik zal me gelijkstellen aan de Allerhoogste'

Tegenstander, leugenaar, moordenaar

- Zondeval in de hof – u was in Eden, de hof van God
- Job – oudste boek – zien we hem
- ...

# Een goede almachtige God en lijden

Job – oudste boek – gaat over lijden.

- Enkele lessen
  - We zien 'natuurlijk kwaad' (vuur en storm') en 'moreel kwaad' maar het is satan
    - Er is (veel) meer dan wij zien en weten

# Een goede almachtige God en lijden

- Enkele lessen uit Job vervolg:
  - Job's leed en ziekte komen niet door zonde !
    - De 3 vrienden zaten goed fout ('je hebt gezondigd, geef het toe')
    - God neemt ze dit zeer kwalijk
    - Stop met simpele, onjuiste en schadelijke opvattingen



# Een goede almachtige God en lijden

- Enkele lessen uit Job vervolg:
  - Houdt Job van God Zelf, of dient hij God om wat hij krijgt?
  - God zegt: Ik ben zoveel groter dan jij, denk niet dat je Mij kunt aanklagen – God is soeverein
  - Job (er)kent God (meer dan ooit)

# Een goede almachtige God en lijden

## Argument tegen bestaan van God

1. Een goede God wil niet dat er kwaad bestaat  
Een almachtig God laat het kwaad niet toe
2. Kwaad bestaat wel
3. Dus een goed en almachtig God bestaat niet

# Een goede almachtige God en lijden

Maar: Dat wij geen redenen kunnen bedenken of weten betekent niet dat die er niet zijn

Waarom kan een almachtige, oneindige en alwetende God geen redenen hebben om kwaad en lijden toe te laten die de mens niet verzinnen kan?

Wij kunnen God niet doorgronden

# Een goede almachtige God en lijden

In onze westerse maatschappij en cultuur:

Het **ik** is groot:

- We denken veel te weten (Verlichting)  
We denken het beter te weten dan God
- Individueel geluk en vrijheid is het belangrijkste  
Lijden altijd ongewenst en negatief

# Een goede almachtige God en lijden

Wanneer zou God het kwaad moeten stoppen?

- Nu steeds ingrijpen? Kan niet (iedereen dood)
- Direct na de zondeval? Hij koos anders en ging met ons verder !
- Hij gaat het doen – er komt een moment van recht en oordeel, en van herstel

# Een goede almachtige God en lijden

## God en het kwaad

Job accepteert het kwade uit Gods hand

- 'De Heere heeft gegeven en genomen'
- God gebruikt het kwaad (ten goede/voor Zijn doel)
  - Jozef (Gn 50): Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht

# Een goede almachtige God en lijden

- God gebruikt het kwaad (ten goede/Zijn doel)
  - Petrus (Hd 4:27)  
‘in deze stad zijn verzameld tegen Uw knecht Jezus, zowel Herodes en Pilatus met naties en volken van Israëel om alles te doen wat Uw hand en Uw raad tevoren had bestemd’
  - Het slechtste ooit, Jezus lijden en dood, werd het beste

# De Bijbel en lijden voor ons

Wat kunnen we als gelovigen verwachten als we God volgen en dienen?

Verwachting is vaak / van nature:

Als ik Hem dien word ik gezegend, gaat het goed met mij, met mijn geluk, opleiding, loopbaan, partner, gezondheid, ...

Klopt dit?



# De Bijbel en lijden voor ons

Lijden van gelovigen is een thema door heel de Bijbel heen

- Abel en Kain - vermoord
- Abraham - hongersnoden, gezinsconflict, ...
- Jakob – weg van huis, Rachel sterft, verlies Jozef, ...
- Jozef – verkocht, slaaf, gevangenis, ...
- Mozes – moet verborgen, gevlucht, lastig volk, ..
- David – veracht, vervolgd, gezin, ...
- Profeten (Jesaja, Jeremia, Hosea, ...)

# De Bijbel en lijden voor ons

Groot thema – door lijden tot heerlijkheid

De Heer Jezus Zelf

- Jh 12 als de tarwekorrel sterft, draagt ze veel vrucht
- Lk 22:26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid binnengaan
- Hb 2:10 door lijden volmaken
- Fp 2:7 Hij heeft zichzelf ontledigd, ... vernederd tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem verhoogd

# De Bijbel en lijden voor ons

## De Heer Jezus Zelf

Mt 16:21 Van toen af begon Jezus zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden ... en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt.

22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen en zei: God zij U genadig, Heer, dat zal U geenszins gebeuren.

23 Hij echter keerde Zich om en zei tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan, je bent Mij een aanstoot; *want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen*

# De Bijbel en lijden voor ons

God werd Zelf mens en leed voor ons

- In Gethsemane zien we Zijn angst en strijd
- Op Golgotha aan het kruis Zijn plaatsvervangend lijden
  - In Zijn lichaam op het hout door Zijn bloed (1 Pt 2)
  - Godverlatenheid in de 3 uren van duisternis is Hij tot zonde gemaakt (Ps 22, 69, Kl 1, 3)

# De Bijbel en lijden voor ons

En met ons – Hij weet wat (ons) lijden is

- verachting, verwerping
- verdriet, verlies
- ...

Hij is onze Hogepriester die met ons mee kan lijden (Hb 4:15)

En we hebben een Trooster, de Geest komt onze zwakheid te hulp en bidt voor ons (Rm 8:26-27)

# De Bijbel en lijden voor ons

'Jezus heeft geleden, dus wij hoeven niet meer te lijden'

## Wat zegt de Heer Jezus Zelf?

- Mt 5 Gelukkig wanneer ze je smaden en vervolgen en kwaad spreken ... loon in de hemel
- Mt 16:24 Zelfverloochening (ipv zelfverwerkelijking)
- Jh 12:25 Wie zijn leven liefheeft verliest het
- Jh 15 Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen jou vervolgen

# De Bijbel en lijden voor ons

En wij? Vrijwel alle brieven/hele NT over lijden

- Van de 12 apostelen 11 de marteldood, Jh banneling
- Paulus is veel vervolgd; gedood
- Hd 14:22 .... dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan
- Rm 8:17 mede-erfgenamen als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden

Nu op aarde lijden, straks heerlijkheid

# De Bijbel en lijden voor ons

Lijden voor gelovigen is een gegeven

Lijden voor Christus – vervolging, onze  
hier en nu op deze aarde maar straks in

Vroege kerk – moed in het lijden vanuit  
en deze hoop

Vervolgde kerk nu – zien we dit (weer/r

- Delen in Zijn lijden, Zijn weg
- Essentie van het kruis

## LIJDEN MET CHRISTUS

Een theologie van vervolging  
voor de kerk vandaag





# De Bijbel en lijden voor ons

En ziekte?

- 'Als Christen hoef je niet ziek (arm, ...) te zijn'
- Je moet je gezondheid claimen / proclameren'

Is dit waar en Bijbels?

# De Bijbel en lijden voor ons

Het NT zegt heel duidelijk dat we nu nog deel hebben aan de gebrokenheid van de schepping

Rm 8:22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. 23 ... ook wijzelf zuchten bij onszelf ... in de verwachting van de verlossing van ons lichaam

# De Bijbel en lijden voor ons

2 Ko 4:7 wij hebben deze schat in aarden vaten,  
opdat de uitnemendheid van de kracht van God is,  
en niet uit ons



# De Bijbel en lijden voor ons

2 Ko 4:7 wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons

16 daarom worden we niet moedeloos, maar al raakt de uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd

# De Bijbel en lijden voor ons

2 Ko 4:7 wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons

16 daarom worden we niet moedeloos, maar al raakt de uiterlijke mens in verval, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd

17 Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate, eeuwig gewicht van heerlijkheid

# De Bijbel en lijden voor ons

Ziekte – ook bij gelovigen (en niet door zonde)

- De Heer genas niet iedereen (Bethesda, poort)
- De Heer: wie ziek zijn hebben een dokter nodig
- Lukas was arts
- Trofimus bleef ziek (2 Tm 4:20)
- Epafroditis was ziek (Fp 2:27) door zijn inzet
- Timotheus had een zwakke maag ( 1 Tm 5:23)
- Paulus had een doorn in het vlees (2 Ko 12)

# De Bijbel en lijden voor ons

Waar komt dit idee vandaan?

- Faith beweging - Word of faith
- Name it and claim it
- Prosperity gospel
- Welvaartsevangelie

# De Bijbel en lijden voor ons



Essek Kenyon (1867-1948)

- Sterk beïnvloed door 'New Thought'
  - Alles wordt door het geestelijke bepaald
  - God is inwonende geest
  - De mens is goddelijk
  - 'Zonde', ziekte door verkeerd denken (kennis)
  - Gods kracht direct beschikbaar (methode, kennis)
  - Law of attraction ('The secret')



# De Bijbel en lijden voor ons

- Zag succes bv. Christian Science (genezing, groei)
- Mengde Bijbel met allerlei ideeën:
  - Alles is geestelijk (ook ziekte)
  - Alleen door 'openbaringskennis' kennen we God niet 'sense' kennis (zintuigen en verstand)
  - 'Superchristenen' (ziener, meesters, 'redders')
  - Volledige kennis van God mogelijk
  - En overwinning over ziekte

# De Bijbel en lijden voor ons

Kenneth Hagin (1917-2003)

'(Groot)vader van de WoF'

- 'Zalving' – 'iets' viel op/in hem
- Plagiaat van Kenyon
- 8 Bezoeken door Jezus (openbaringen)
- Vervloeking van critici (zou Jezus hebben gezegd)
- Bovennatuurlijke krachten
- Lachen in de geest



# De Bijbel en lijden voor ons

Hagin heeft WoF groot gemaakt. Leringen:

- We zijn geschapen als goden
- ...
- Bij bekering worden wij weer goden

Formule: 'werkt altijd, is wet, God moet het doen'

1. Zeg het 2. Doe het 3. Ontvang het 4. Vertel het

('What I confess, I possess')

# De Bijbel en lijden voor ons

WoF Bijbels gezien

Is het lichamelijke onbelangrijk?

- Mens is ziel, geest en lichaam
- Jezus is God en mens Ko 1:20 lichamenlijk

# De Bijbel en lijden voor ons

'Alleen openbaring door 'het geestelijke', niet door het (fysiek') waarneembare' – is dat zo?

Nee !

- De apostelen getuigen van wat ze gezien en gehoord hadden – ooggetuigen
- 1 Jh 1:1 gehoord, gezien, aanschouwd, betast

# De Bijbel en lijden voor ons

Verstand niet belangrijk?

- Je zult God liefhebben ... met heel je verstand
- 1 Ko 14:15 ik zal ook met mijn verstand bidden
- Omgord de lendenen van je verstand 1 Pt 1:13
- De Heer legde de Emmaüsgangers uit de Schriften uit Lk 24:27 en opende het verstand van de discipelen zodat ze ... begrepen

Ons verstand wordt beslist niet uitgeschakeld

# De Bijbel en lijden voor ons

## Perfekte kennis?

- Die komt nog, we kennen nu ten dele 1 Ko 13:9-12

## Superchristenen?

- allen broeders, een is je Meester Mt 23:10
- Laat ieder de ander uitnemender achten Fp 2:3

## 'Hogere kennis' maat voor geestelijke groei?

- We hebben allen kennis, maar de liefde bouwt op 1 Ko 8

# De Bijbel en lijden voor ons

## Wij goden?

- God is geen mens en wij zijn en worden geen god
- 'Met wie wil je God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?' Js 40:18
- 'Met wie wil je Mij vergelijken dat Ik hem gelijk zou zijn?' zegt de Heilige; 'zie wie heeft dit alles geschapen?' Js 40:25
- We zijn geschapen als mens in Gods beeld



# De Bijbel en lijden voor ons

Moet God doen wat wij zeggen?

- God is soeverein ! Hij doet wat Hij wil
- God is een persoonlijk God, geen universele wet
- Bidden in Jezus' Naam is geen formule maar bidden namens Hem naar Zijn wil en bedoeling
- Een formule is magie – om te krijgen wat ik wil

Volstrekt on-Bijbels (ondanks de vele Bijbelteksten)



Interpretatie is niet vrij:

2 Pt 1:20: geen profetie van de Schrift  
heeft een eigen uitlegging

Interpretatie komt uit de Bijbel zelf!

# De Bijbel en lijden voor ons

## Misbruikte teksten

Spr 18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong

- 'Wij hebben (scheppende) macht door ons spreken'

Maar daar gaat het helemaal niet over. Wel over:

- wijs vs. dwaas
- hoe goed/verstandig/helpend zijn je woorden
- of hoe ondoordacht, negatief, vernietigen
- Zie Jk 3 en veel teksten in Spreuken

# De Bijbel en lijden voor ons

## Misbruikte teksten 2

Js 53:5 en 1 Pt 2:24 Door Zijn striemen is ons genezing geworden

Maar in Jesaja gaat het over de zonden van het volk

- Js 1:5,6 Het hele lichaam is ziek (wonden, striemen) en in 1 Petrus over Hem navolgen
- Opdat we voor de gerechtigheid zouden leven, teruggekeerd tot de Herder van uw zielen

# Hoe omgaan met lijden

God is almachtig en God is goed

- God werd mens
- Hij gaf Zijn leven uit liefde voor ons
- Hij weet wat lijden is
- Hij gebruikt het voor iets goeds
- Niets kan ons van Zijn liefde scheiden

# Hoe omgaan met lijden

Hij belooft ons dat er iets goeds uit komt

Rm 8:28 Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen.

Hij is er bij

38 Want ik ben verzekerd dat ... niets en niemand ... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer

# Hoe omgaan met lijden

## Ten goede (waartoe)

- Het vormt ons (karakter, zelfkennis, ...)
- Herijken van onze prioriteiten en bronnen
- Onze band met God – nu en eeuwig
- Onze vreugde in Hem vinden
- Meevoelen met anderen
- Toekomstige heerlijkheid
- Focus op de hemel – ons perspectief

# Hoe omgaan met lijden

Er zijn verschillende vormen van lijden

- Fysiek, financieel/materieel, ...
- Psychisch, emotioneel en geestelijk / sociaal

We reageren verschillend, ook omdat we verschillend zijn

Jezus lijdt mee – we zijn Zijn lichaam

We lijden mee met elkaar – als 1 lid lijdt



# Hoe omgaan met lijden

Het helpt als we de juiste ideeën over lijden hebben  
Maar als lijden je treft, moet je er ook emotioneel mee dealen

- Onverwachte gedachten en gevoelens (Lewis)
- Vaak rouwproces
- Geven we elkaar ruimte en begrip?
- Lijden we mee?

# Hoe omgaan met lijden

Met God door het lijden heen

- Huilen - ruimte ervoor en luisteren naar klacht
- Vertrouwen - ook al zie je het/Hem niet
- Bidden - klagen en twijfel bij God brengen
- Denken, danken - niet voor maar in het lijden,

Wat je nu lijdt zal straks iets eeuwigs goeds brengen  
Dat/Hij is onze hoop