



Jezus – King of Glory

Het beeld van God, zichtbaar en tastbaar - en levensveranderend

De Bron

11-08-2024

Hans-Jürgen Reumerman



Psalm 24:7; Ex 33:18-22,34:6; Joh 1:14; Kol 1:15-18.27

- ▶ Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze **Koning der ere**?
- ▶ Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw **heerlijkheid**! ... En het zal gebeuren, als **Mijn heerlijkheid** voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben... Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw
- ▶ En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn **heerlijkheid** gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid
- ▶ Hij is het Beeld van de onzichtbare God .. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn .. alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.... Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de **heerlijkheid** van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de **heerlijkheid**

Gods zichtbare glorie

- Maker en drager van alle dingen
- Materie universum sterren, galaxieen bomen, zeeen Bergen, hemelen
- Licht, electriciteit, straling, magnetism, dans van de electronen in een atoom.
- Hij houdt de materie bij elkaar met onvoorstelbare kracht ("God-deeltje")
- Zo veel heerlijkheid in wat we kunnen zien, horen, ruiken, aanraken – en nog veel meer wat geen oog gezien heeft



Oogverblindende Glorie

2 Kron 5 de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen



Ex 19 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuïngeschal werd gaandeweg zeer sterk

- De Eerste = de uitvinder, eigenaar, erfgenaam van de schepping
- Niemand kan de master van het unversum, de King of Glory zien. Het is levensgevaarlijk.
- Saulus wordt blind. Daniel, Johannes vallen als dood neer.

Gods Heerlijkheid woont bij ons

- Glorie (doxa, kabod) = gewicht. Schoonheid, Majesteit, Grootseid, Kracht, Gezag, eeuwigheid
- Gods glorie verschijnt in de wolk over het verzoendeksel van de ark Lev 16:2: Ex 25:22
- De ark is tastbare glorie en aanwezigheid van God 1Sam 4:21
- Jezus is het zoenmiddel, de genadestoel (= deksel van de ark) Rom 3:25
- Gods Heerlijkheid = Gods Goedheid en Genade = Jezus!



King of Glory

- Zijn wijsheid – meer dan Salomo en wat de koningin van Sjeba kon zien
- Zijn leven: liefde en geduld met al zijn schepselen – arm, rijk, melaats, gebonden
- Zijn sterven met zonsverduistering en aardbeving: “dit is waarlijk de zoon van God”
- Zijn opstandingslichaam, niet gebonden aan materie
- Jezus komt terug in glorie



Mt 17:5 zijn gelaat straalde gelijk de zon
Kol 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God



1 Kor 2:8 de Heere der heerlijkheid gekruisigd.

Glorie zien verandert ons

- Wij worden heel klein. Onze zorgen, en aardse dingen worden klein
- Wij verlangen naar die heerlijkheid
- Wij worden geraakt door de Glorie (Genade en goedheid) van onze schepper
- Wij worden het eens - tempel van Glorie
- Beginnen wij al een beetje te stralen?

De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen

