

Jezus - onze Heiland

Hij stierf - en leeft - om ons te verlossen, te bevrijden en heel te maken

Jes 43:3; 45:15-17; 63:8-9; 1 Joh 4:14; Hd 5:31

De Bron

8-sep-2024

Hans-Jürgen Reumerman

Wij zijn in gevaar

- Wij hebben een redder nodig, ook al beseffen we het zelf niet. Hij volgt ons onzichtbaar
- De redder zet alles in – soms zelfs zijn leven
- Voorbeelden van redding
 - In de strijd (fysiek)
 - Onder de struik (mentaal)
 - Jezus in de woestijn (geestelijk)
 - Genezing van melaatsen (sociaal)
 - Thomas gered van twijfel (geloof)



Heiland, Zaligmaker (Soter) betekenis

- ▶ Grieks: Soter (24 x) vertaald als "savior" (HSV: zaligmaker, NBG: Heiland)
- ▶ Werkwoord sozo (110x) vertaald in KJV als
 - ▶ 93x "to save"
 - ▶ 9x "to make whole"
 - ▶ 3x "to heal"
 - ▶ 2x "to be kept whole"
 - ▶ 3x anders

to save	redden (van gevaren)
to deliver	bevrijden
to set free	bevrijden
to redeem	verlossen
to restore	herstellen
to make whole	heel maken
to keep whole	heel houden
to make or keep safe	veilig maken of houden
to make complete	compleet maken
to heal	genezen

Dit is veel meer dan
vergeving van
zonden en voor
eeuwig gered zijn

Verlosser

- ▶ uit de overmacht van duivel en dood
- ▶ van vijanden die achter ons aanzitten
- ▶ van zonde, vloek, oordeel
- ▶ van lichamelijke zwakheid
- ▶ van karakterzwaktes
- ▶ voorbeelden
 - Boaz & Ruth
 - Paulus en Onesimus (Filemon)

Ik ben de HEERE, uw Heiland. Ik heb [..] losgeld voor u gegeven, sinds u kostbaar bent in Mijn ogen. Jes 43:3



Het losgeld voor ons:
Het bloed van Gods Zoon 1 Pe 1:18

Bevrijder

- Niet: om zelf te bepalen, geen wetten, regels, verplichtingen, consequenties
- God maakt vrij - van slavernij, ketens en gevangenis Lk 4:18

Adam & Eva -vrij om te leven	Gevangen na de zondeval
in een paradijs	moeite om te overleven
zonder schuld, schaamte	prestatie & competitiedruk
zonder conflict met elkaar	ruzie door egoïsme
zonder angst voor de dood	FOMO en levenszorgen (Heb 2:15)
in relatie met God de schepper	hulp zoeken bij gemene(af-)goden

- Vrij van zonde – om te kunnen doen wat goed, mooi en waar is
- Vrij van dingen – die ons schade toebrengen
 - God is in de wolk en vuurkolom, om Israël te bevrijden
 - Engel gestuurd om Petrus te bevrijden uit de gevangenis
 - De Geest brengt verscholen discipelen moed en vrijheid

Heel-maker

- ▶ Hij maakt hele mensen = innerlijk mooi & sterk
- ▶ Hij maakt alles heel:
 - ▶ Ziel: gebroken, eenzaam, ziek, zwak, uit balans zijn (Jes 63:8)
 - ▶ Lichaam: van vernederd naar verheerlijkt Phil 3:20
 - ▶ Relaties: Heiland van de kerk Ef 5:23
- ▶ Voorbeelden
 - kromme vrouw begint God te loven
 - Vrouw van Samaria ontdekt de Heiland door herstelde relaties
 - Petrus innerlijk hersteld na zijn falen
 - Hanna prijst haar Jeshua (redder)



Hoe denkt onze Heiland

- ▶ Vol van medelijden, empathie en compassie
- ▶ Hij zet zijn eigen plannen op zij en stopt op de weg
- ▶ Gaat risico's in voor eigen leven en bezit Heb 9:12
- ▶ Zoekt en verwelkomt
 - ▶ de vergeten mens
 - ▶ verdwaalde mens
 - ▶ opstandige en afvallige mens



Kom tot uw Heiland

- ▶ Hij heeft de losprijs betaald: Kom met zonde en schuld
- ▶ Hij bevrijdt: kom met angst en falen
- ▶ Hij stopt niet voordat wij heel zijn: Kom met elke crisis, “verbrijzelde dromen, gewonde harten en kapot speelgoed.”

