



Paulus

Een levend offer

Eli Urresti / 06-04-25



Zelfopoffering:

“Een vrijwillig opgeven van je eigen belang, voordeel of welzijn, ten behoeve van een ander, wat resulteert in een vorm van je verlies, lijden of moeilijkheden.”

“Zijn zij dienaren van Christus? Ik klink als een dwaas – ik des te meer: ik heb harder gezwoegd, vaker gevangengezeten, ben **ontelbare keren gegeseld en heb vaak **doodsgevaar** gelopen. Van de Joden heb ik **vijfmaal** de gebruikelijke veertig min één **zweepslagen** gekregen, **driemaal** ben ik met **stokslagen** gestraft, **eenmaal** ben ik **gestenigd**. **Drie keer** heb ik **schipbreuk** geleden en **eenmaal** heb ik een hele nacht en een hele dag **op zee rondgedreven**. Voortdurend was ik op reis en **in gevaar**: door rivieren, door rovers, door volksgenoten, door niet-Joden; in de stad, in de woestijn, op zee, en door valse broeders. **Ik heb gezwoegd en afgezien**, vaak **nachten zonder slaap** doorgebracht, **honger en dorst** geleden, **vaak zonder eten** gezeten, **kou** geleden en **geen kleren** gehad. En los van alles **wat ik nog vergeet**, is er de **dagelijkse druk** van mijn zorg voor alle gemeenten.”**

2 Co 11:23–28.

Zelfopoffering =

◦ *Agape: Goddelijk*

◦ *Philia: Broederlijk*

◦ *Eros: Huwelijk*

◦ *Storge: Ouderlijk*

‘Wie mij wil volgen, moet **zichzelf verloochenen**, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want **ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden**. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij daarbij zijn leven verliest? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?’

Matt 16:24-26

Als u nu met Christus opgewekt bent, **zoek dan de dingen die boven zijn**, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want **u bent gestorven** en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, **Die ons leven is**, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Col 3:1–4.

Zelfopoffering =

◦ *Agape: Goddelijk*

◦ *Philia: Broederlijk*

◦ *Eros: Huwelijk*

◦ *Storge: Ouderlijk*



*“Streef je naar de hemel, dan krijg je de aarde er bij.
Streef naar de aarde, en je krijgt geen van beide.”*